

Aalten  
Beltrum  
Bredevoort  
Eibergen  
Groenlo  
Harreveld  
Lichtenvoorde  
Lievelede  
Mariënveld  
Meddo  
Neede  
Rekken  
Rietmolen  
Vragender  
Winterswijk  
Zieuwent

**30 jaar priester**

**Marialezing in Aalten**

**Eerste Heilige Communie**

**Hemelvaart en Pinksteren**

**Omzien naar elkaar in Neede**



## Van de redactie

De tijd staat niet stil. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat de eerste grote kerkvergadering plaatsvond. Dit was een zeer belangrijke bijeenkomst voor onze kerk. U kunt hier meer over lezen in de column van pastoor De Jong, 1700 jaar: je zou het een jubileum kunnen noemen.

Over jubilea gesproken... Dit jaar viert pastoor De Jong zijn 30-jarig priesterjubileum. Voor de redactie was dit een reden om hem te interviewen. In het artikel 'Een mens kiest zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn gang', kunt u lezen over het priesterschap van onze pastoor. Het is een boeiend artikel, waarin u kunt lezen over zijn roeping en zijn ervaringen als herder van onze parochie.

En dan is er ook nog een interessant artikel over het Inloophuis Neede. En ook hier gaat het om een jubileum. Al 10 jaar wordt er een open deur geboden. Wie zich alleen voelt, behoefte heeft aan een luisterend oor, wat gezelligheid, kan van tijd tot tijd terecht in Het Achterhuis van de St. Caeciliakerk te Neede. Wie meer wil weten over dit mooie initiatief van de katholieke kerk, kan hierover

meer lezen op blz. 8 en 9.

Natuurlijk staan er ook nog veel andere mooie artikelen in dit blad. Er wordt aandacht besteed aan Hemelvaart en Pinksteren. In het artikel 'Tot meer in staat' kunt u lezen over de geboorte van de kerk. Voorts wordt op de jeugdpagina's nog eens uitgelegd wat we vieren met Hemelvaart en Pinksteren. Hier kunt u ook enkele inspirerende suggesties vinden om de wereld om ons heen wat vriendelijker te maken.

Natuurlijk staat er nog veel meer in dit blad. De locaties laten van zich horen in dit blad. Het is mooi dat er bijdrages zijn uit de diverse geloofsgemeenschappen. Zo kunnen we lezen over de diverse activiteiten in onze geloofsgemeenschappen. Door interesse te hebben voor elkaar, kunnen we meer met elkaar in verbinding komen. Samen zijn we tot meer in staat. Het is in ieder geval mooi dat er weer veel mensen een steentje hebben bijgedragen aan de inhoud van dit blad. Wij zijn daar dankbaar voor.

*Namens de redactie,  
Vincent Stapelbroek*



foto: pixabay.com

### Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator  
E: redactie@paulus-ludger.nl  
Pastoor H. de Jong  
Berry Brockötter  
Vincent Stapelbroek  
Oliver Heming

### Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator  
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl  
Berry Brockötter  
Vincent Stapelbroek

### Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator  
E: webmaster@paulus-ludger.nl  
Gerard Bartels  
Vincent Stapelbroek

### Internet

www.paulus-ludger.nl  
facebook.com/HHpaulusludger

### Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 30 juni. De uiterste inleverdatum voor kopij is 13 juni. Het volgende nummer omvat de periode 7 juli tot en met 28 september.

### Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

### Omslagfoto

Bron: pixabay.com

### PASTORALE NOODWACHT:

T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

### Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek  
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

### Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling  
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

T: 06 - 33 33 96 88

E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Openingstijden:

ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.

### Pastorale team

H. de Jong, pastoor

E: h.dejong@paulus-ludger.nl

T: 06 -123 79 793

C. Roetgerink, pastoraal werkster

E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl

T: 06 -207 39 564

### Ondersteuning pastorale team

S. Meijerink, catechetisch assistent

s.meijerink@paulus-ludger.nl

### Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter

Jos Rosendaal, vice-voorzitter

E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl

Johannes Hoekstra, secretaris

E: secretaris@paulus-ludger.nl

Ton de Vries, penningmeester

E: penningmeester@paulus-ludger.nl

Ben Bomers, personeel en vrijwilligers

E: personeel@paulus-ludger.nl

Begraafplaatsen : vacature

E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl

Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeenschappen

Lies Reijerink-Berends, geloofsgemeenschappen

E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl

Vincent Stapelbroek, communicatie

E: communicatie@paulus-ludger.nl

### Ondersteuning parochiebestuur

Henk Bos, herbestemmingen

E: henkbosrekken2@gmail.com

Marc Hummelink, gebouwen

E: gebouwen@paulus-ludger.nl

### Pastor Dave fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75

Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

### Parochiële Caritas Instelling

Bank: NL 32 RABO 0336 1608 36

E: info@pci-paulus-ludger.nl

### Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-22930809

E: hansgoorhuis@gmail.com

### ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. De verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op <https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406>.



Door paus Franciscus is aan dit Jubeljaar het thema gegeven 'Pelgrims van Hoop'. Maar ook is het dit jaar 1700 jaar geleden dat het Concilie van Nicea plaatsvond. Nicea heet tegenwoordig İznik en is een kleine plaats in het westen van Turkije. Vorig jaar heeft paus Franciscus het plan opgevat naar die plaats toe te gaan. Vanwege zijn broze gezondheid is zijn komst naar İznik onzeker. Waarom kan de herdenking van dit concilie van zo lang geleden voor ons belangrijk zijn?

### Een wereldwijde kerkvergadering

In 325 vond in Nicea de eerste wereldwijde kerkvergadering plaats waarop bisschoppen van heinde en ver bijeenkwamen. Zij vertegenwoordigden het hele christendom. We noemen dit ook wel het eerste oecumenische concilie. Het Griekse woord 'oikoumenè' betekent 'heel de bewoonde wereld'. Het was de Romeinse keizer Constantijn (ca. 273-337) die het initiatief nam voor deze vergadering. Vóór Constantijns overgang tot het christendom werden christenen in het Romeinse Rijk vervolgd. Het christendom groeide nu en zocht zijn weg in de wereld. Verschillende visies en stromingen stredden met elkaar. Er waren felle debatten over theologische kwesties en groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Het doel was om eenheid in de Kerk te bereiken en ervoor te zorgen dat alle christenen deelden in hetzelfde geloof. Dé belangrijke vraag tijdens het Concilie van Nicea was: wie is Jezus? Hoe is zijn verhouding tot God. Is Jezus gelijk aan de Vader? Is Hij ondergeschikt aan de Vader? Keizer Constantijn wilde eenheid in zijn rijk.



Keizer Constantijn

## Eén in wezen met de Vader

### Eenheid toen en nu

In de huidige tijd is eenheid ook een actueel onderwerp. We zien in ons eigen land en in de wereld groter wordende kloven ontstaan: sociaal, economisch, politiek en ook religieus. Steeds vaker horen we over polarisatie. Dit woord komt ook uit het Grieks. 'Polamos' betekent oorlog of strijd. Polarisatie zorgt voor verwijdering en verdeeldheid. Groepen staan tegenover elkaar en weten elkaar moeilijk of helemaal niet meer te vinden. De wereld is in hoog tempo aan het veranderen. Vanzelfsprekendheden verdwijnen. Mensen en landen komen alleen te staan. Wereldleiders zetten de piketpaaltjes en de roep om meer bewapening en afscherming klinkt luid. We moeten in de eerste plaats voor onszelf zorgen. Wat in de grote wereld gebeurt kan ons ook persoonlijk raken. Ieder zijn eigen bubbel?



### Van betekenis voor de samenleving

De motieven van keizer Constantijn om een kerkvergadering bijeen te roepen waren niet alleen religieus van aard. Hij had haarfijn in de gaten dat een gebrek aan eenheid in de Kerk ook z'n weerslag had in zijn rijk. Religie had toen een heel andere plek dan nu. Toch kunnen we van dit stukje kerkgeschiedenis veel leren. Als de Kerk meer één is en eenheid uitstraalt kan zij van betekenis zijn voor de samenleving. Zij kan namelijk een ander geluid laten horen. Haar boodschap van eenheid en verbondenheid kan relevant en aantrekkelijk worden voor een maatschappij die alsmaar sterker individualiseert. Gelukkig zijn er veel mensen en gemeenschappen die ondanks de polarisatie en hun eigen onderlinge verschillen bijdragen aan het bevorderen van meer saamhorigheid in onze samenleving. Het gaat vaak om kleine stappen. In dit jubeljaar mogen we ze zeker 'pelgrims van hoop' noemen.

Ook binnen onze Kerk is het werken aan eenheid, juist in deze tijd, van groot belang. Verdeeldheid is funest in een situatie van krimp. Was dit ook niet het vurige verlangen van Jezus zelf die bij het laatste avondmaal bad: "Vader, mogen allen één zijn, zoals Gij in Mij en Ik in U?" (Joh. 17, 21). In Christus en door Hem en met Hem zijn wij één.

### Geloofsbelijdenis van Nicea

Eén van de belangrijkste resultaten van Nicea was één belijdenis, die voor alle afzonderlijke christelijke gemeenschappen zou gelden. Tot op de dag van vandaag is deze belijdenis de kern van de later vastgelegde geloofsbelijdenis, die wij elke zondag opnieuw uitspreken.

Nu hoor ik soms zeggen: "Ja, alles goed en wel, maar ik heb mijn eigen geloof ...". Klopt. Je kunt niet voor een ander geloven. Daarom begint de geloofsbelijdenis ook met 'ik geloof'. Gelukkig hebben we ook een gemeenschappelijk geloof, dat ons met elkaar verbindt en één maakt, ondanks verschillen. De woorden van de geloofsbelijdenis moeten we door ons heen laten gaan. Ze krijgen gestalte in ons persoonlijk geloof en leven. Laten we hopen dat dit jubileum alle christenen dichter bij elkaar brengt. Dat de banden tussen de Kerk en de verschillende christelijke gemeenschappen mag worden versterkt en we de eenheid bereiken die Jezus heeft gewild. De eenheid van de christenen, die delen in hetzelfde



Afbeelding Geloofsbelijdenis Nicea

geloof, is een boodschap van zekerheid en vrede, óók voor onze op drift geraakte wereld.

### Nóg een jubileum?

Op zondag 29 juni vieren we het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, de twee steunpilaren van de Kerk. In het Evangelie van die dag stelt Jezus zijn leerlingen de vraag: "Wie zeggen jullie dat Ik ben?" (Mt. 16, 15). Wie is Jezus voor u en voor mij? Hij is "één in wezen met de Vader", zo luidt onze geloofsbelijdenis. In dankbaarheid mag ik die dag vieren dat ik dertig jaar geleden tot priester ben gewijd. Vanwege de coronaviruspandemie kon het zilveren priesterjubileum vijf jaar geleden niet samen met u gevierd worden. Elke dag nog ben ik dankbaar geweest voor wat de Heer mij heeft toevertrouwd. Als priester ontleen ik de kracht en de vreugde voor mijn dienstwerk in de Kerk aan Hem, de verzezen Heer. Mijn Heer en mijn God.

Pastoor H.A.M. de Jong

## Berichten van het parochiebestuur

Op maandagavond 24 maart vergaderde het bestuur in Groenlo. De avond begon met een presentatie over de kansen voor de toekomst van de Basiliek Groenlo. Hierbij was ook de beheercommissie van Groenlo aanwezig. De heer Henny Kok, onze toekomstige penningmeester, was deze avond onze gastheer.

### Toekomstmuziek voor de basiliek

De heer Roy Oostendorp verzorgde een Powerpoint-presentatie. Hij liet ons de situatie van weleer zien: de Calixtuskerk, omzoomd door een mooie groene omgeving. Via een lange laan konden de mensen vroeger ter kerke gaan. Roy Oostendorp vertelde, aan de hand van diverse voorbeelden, welke mogelijkheden er voor de basiliek zijn. Hoe kunnen we de kerk aantrekkelijker maken? Hoe kunnen we de basiliek een mooiere uitstraling geven? We zouden dan samen met de gemeente na moeten denken over de omgeving van de basiliek. Vergroening is hierbij zeker een sleutelwoord. Een lange Lindelaan naar de ingang van de kerk zou ook een optie kunnen zijn. Kortom: het mag een plek worden om te ontmoeten en te verbinden. De oude luister mag daar zeker bij terugkeren, maar dan wel in een nieuw jasje. Dit is natuurlijk allemaal nog toekomstmuziek. Goed overleg met andere belanghebbenden is daarbij zeker zeer wenselijk. Voor de duidelijkheid: dit is nog geen plan. Het is een eerste oriëntatie.



Aanzicht van de Calixtuskerk in 1963, Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed via commons.wikimedia.org



### Korenbeleid

In april is er wederom een bijeenkomst met de locaties met betrekking tot het korenbeleid. De commissie Korenbeleid zal ook luisteren naar de ideeën vanuit de locaties naar aanleiding van de vorige bijeenkomst. (Op het moment van schrijven, eind maart 2025, kan de schrijver van dit artikel nog niks inhoudelijks melden. De bijeenkomst moet immers nog plaatsvinden.)

### Andere zaken

Op 24 april vindt de halfjaarlijkse vergadering met de beheercommissie wederom plaats. De diverse portefeuilles van het bestuur zullen dan een kort verslag uitbrengen over de actuele gang van zaken.



### Tot slot

We proberen, binnen onze mogelijkheden, via gesprekken, telefoontjes, mailtjes en afspraken met de locaties, zo optimaal mogelijk te communiceren met de diverse geloofsgemeenschappen. Natuurlijk verloopt dat niet altijd optimaal. Toch streven we als bestuur echt naar verbinding. We proberen te handelen in het belang van onze parochie. En we doen dit in dienst van ons geloof. Wij wensen u een mooi voorjaar!

Met vriendelijke groet,  
Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger Oost-Achterhoek

## Nieuw telefoonnummer

Het parochiesecretariaat heeft een nieuw telefoonnummer:

**NIEUW  
NUMMER!**  **06 – 33 33 96 88**

## Vastenactie 2025

### Actie in kerk

Hilde Sluiter sprak na de viering op 16 maart namens de missieorganisatie Fidesco Nederland ([www.fidesco.nl](http://www.fidesco.nl)) over onze Vastenactie in Madagaskar. De landbouwschool CFR zou graag eigen zonnepanelen aanschaffen zodat zij onafhankelijk worden van de elektriciteitsvoorziening van de staat. Deze is namelijk onbetrouwbaar en stopt geregeld. Daardoor ondervindt de eigen kaasmakerij, van de landbouwschool, problemen. Apparatuur gaat stuk en gemaakte kaas gaat verloren. Met onze inzet hopen we het geld bij elkaar te krijgen voor de Vastenactie die wordt gesteund door de bisschoppen. Helpt u mee?



De kinderen van Hilde Sluiter verkochten handgemaakte materialen om dit project te ondersteunen.

## Heftige storm maakt kostbare kaas-koelcel in Madagaskar stuk

### VASTENACTIE

Onze parochie zamelt tijdens de Vastenactie geld in voor een systeem van zonnestroom voor de landbouwschool in Madagaskar. De afgelopen weken bleek dat er echt reikhalzend naar dit systeem wordt uitgekeken. Er raasde namelijk weer een flinke storm over het eiland, die zorgde voor veel schommelingen in de elektriciteit. Daardoor ging de motor van de grote koelkamer kapot. In die kamer liggen kazen te rijpen.

Fidesco vrijwilliger Mathieu GASCARD maakte het van dichtbij mee. "Momenteel ben ik op missie in de landbouwschool CFR, Centre Formation Rural (CFR) in Fianarantsoa", schreef Mathieu ons per e-mail. "Midden maart begon het hier zeer stevig te waaien, waarschijnlijk een storm als gevolg van de klimaatcrisis. We hielden ons hart vast." De school maakt gebruik van elektriciteit die gemaakt wordt door de staatsenergieleverancier. De storm zorgde ervoor dat de motor van de grote koelkamer kapotging. Deze kon de grote schommelingen in elektriciteit niet aan. "De koelkast ging op hetzelfde moment kapot," vervolgt Mathieu. "Dit is essentieel voor het rijpen van Camemberts en Saint Marcellin. Zonder dit is ons rijpingsproces waardeloos. We krijgen nu veel feedback van klanten, die weigeren om onze kazen te eten. Dat raakt ons direct in de portemonnee."



#### Zonnepanelen voor zelfstandigheid

De reparaties kosten veel geld. Daarom wil CFR een zonnestroom-systeem installeren in de weilanden om hen heen. Zij willen graag onafhankelijker worden van het staatsnetwerk en een betrouwbare en goedkopere eigen stroomvoorziening hebben. Zelf hebben zij onvoldoende geld voor de aanschaf. Tezamen met U en de Bisschoppelijke Vastenactie wil de parochie hen in deze vastentijd helpen. Het aanleggen van het grote zonnepanelen-park kost de landbouwschool € 37.080,- De meeste euro's hiervan gaan naar de batterij die de stroom omvormt.

- U kunt uw bijdrage overmaken naar de rekening van de Vastenactie, IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50, o.v.v. projectnummer 402744
- of via de webpagina van het project [https://www.vastenactie.nl/doneer-nu?webform\\_donation\\_\\_type=project&webform\\_donation\\_\\_receiver=781](https://www.vastenactie.nl/doneer-nu?webform_donation__type=project&webform_donation__receiver=781)
- of scan de QR-code



# FIDESCO



**Je zou het niet zeggen, maar pastoor De Jong viert dit jaar zijn dertigjarig priesterjubileum. En dat terwijl hij, pastoraal gezien, een laatbloeier is. Een 30-jarig jubileum; niet echt een bijzonder kroonjaar om speciaal bij stil te staan, ware het niet dat zijn 25-jarig jubileum door corona in het water is gevallen. In zijn familie is hem al een broer en een zus ontvallen. Daarom zal er dit jaar aandacht besteed worden aan het 30-jarig jubileum. Genoeg redenen dus om hem te interviewen en dat doen we een beetje langs de lijn van de drie P's: we willen wat meer te weten komen van de Persoon, de Priester en de Pastoor.**

#### **Priester of pastoor**

Eerst maar eens even het verschil uitleggen tussen een priester en een pastoor want dat wordt vaak door elkaar gehaald. Een priester is een man die na gebleken geschiktheid en de succesvolle afronding van een priesteropleiding tot priester gewijd wordt. Dat gebeurt vaak in een plechtige viering in aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden maar ook in aanwezigheid van zoveel mogelijk collega priesters. Zij nemen de nieuwe priester op in hun kring. Gek genoeg draagt zo'n kring de

naam 'corona'. Tijdens die plechtigheid belooft de kandidaat-priester zijn ambt trouw te vervullen en gehoorzaamheid aan de bisschop. Het priesterschap is een roeping, een roeping met serieuze keuzes en vergaande consequenties, onder andere celibatair leven. Pastoor zijn is een functie binnen de Kerk en het kerkelijke recht. Een pastoor is eindverantwoordelijk voor het meeste wat er in zijn parochie gebeurt. Er kan maar één pastoor in een parochie zijn. Een pastoor is altijd een priester, maar niet iedere priester is een pas-

**Tekst: Berry Brockötter**

**Foto's:**



*Abseilen van de  
H. Calixtus  
in 2017*

# Een mens kiest zijn weg maar de Heer bestuurt zijn gang

toor. Naast het herder zijn, de pastorale taken, heeft de pastoor ook een bestuurlijke taak.

## De persoon

Eerst maar eens wat weetjes uit het leven van de mens Herman de Jong. Hij is bijna 63 jaar geleden geboren in Mijdrecht als zesde en laatste kind in het gezin. Na de middelbare school is hij in 1980 gaan werken als 'ambtenaar ter gemeentelijke secretarie, in de rang van schrijver', wat je tegenwoordig administratief medewerker zou noemen. In zijn 13-jarige loopbaan als ambtenaar heeft hij voor verschillende gemeenten gewerkt en opleidingen gedaan op het gebied van administratie, bestuur en beleidsmatige processen. Als na verloop van tijd bij hem de vragen opkomen als: "Is dit nu alles?" en "Wil ik dit de rest van mijn leven blijven doen?" dan heb je twijfels: heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? De gevolgen van deze levensvragen waren niet direct levens veranderend, die verandering kwam meer als een langzaam proces.

## Interesse in kerk

Als jongen had hij wel interesse voor geloof en kerk, maar zoals vaker bij jongeren gebeurt neem je al opgroeiende ook soms wat afstand van de kerk. Later, toen hij al enige jaren als ambtenaar aan het werk was gaf hij gehoor aan een oproep in de parochie om mee te

helpen bij de werkgroep "Geloofsbezinning & Geloofsoverdracht" vergelijkbaar met onze werkgroep Ontmoeting & Inspiratie. Eerst een gesprek, een tijd meelopen en zo rol je de werkgroep in. Andere taken komen erbij. "Toen ik een tijdje als vrijwilliger actief was vroeg een priester aan mij of ik geen priester wilde worden." "Ik heb eerst een hele tijd de boot afgehouden, maar, terugdenkend, het zaadje was toen geplant." Na het bijwonen van een priesterwijding veranderde dat en werd de gedachte versterkt: uiteindelijk wil ik dit ook. Omdat ik best een aange-naam burgerlijk leventje leidde met een goed inkomen en een eigen koopwoning, duurde het toch nog drie jaar voor ik stappen ondernam.

## Op weg naar priester-zijn

Na een oriëntatiedag en een kennismakingsgesprek in Bovendonk heeft hij toestemming gekregen van rector Rentinck van het Ariëns-konvikt van het Aartsbisdom Utrecht om de priesteropleiding voor late roepingen te doen in Bovendonk in het Brabantse Hoeven. Die opleiding duurde zes jaar; gedurende vier jaar, naast vijf dagen werken, twee dagen studeren in het weekend en in de vakanties, tentamens halen en daarna nog twee jaar een voltijd opleiding, stage en eindschrijft. "Ik voelde mij thuis in Bovendonk, al was ik de jongste van late roepingen." Op 17 juni 1995 volgde de priesterwijding in Utrecht.



## Werken in de kerk

Direct maar aan de slag, maar nog niet als pastoor. Zijn eerste benoeming als beginnend priester, is in de parochies Buren-Geldermalsen, Culemborg en de Lingestreek bij pastoor Hans Boogers, ja de wereld is klein. In 1999 wordt op pastor De Jong het dringende beroep gedaan door kardinaal Simonis om dan al pastoor te worden van twee grote parochies in Oldenzaal-Noord. Pastor Patrick Kuipers wordt als pasgewijde priester samen met hem benoemd. Na acht jaar volgt dan zijn benoeming tot pastoor in Haaksbergen, Boekelo en Buurse waar hij de fusie begeleidt. Op 16 september 2011 wordt hij als opvolger van pastoor Hans Boogers benoemd tot pastoor van de St. Paulusparochie en op 2 oktober geïnstalleerd door vicaris Pauw. Op 1 juli 2017 werd hij ook pastoor van de buurparochie St. Ludger. Dit leidde tot een nauwere samenwerking tussen beide parochies en resulteerde in een fusie per 1 januari 2021. Best een grote parochie met 16 geloofsgemeenschappen. Helaas heeft, als gevolg van

Vervolg op pagina 29

## 30-Jarig priesterjubileum van pastoor H.A.M. de Jong

Zondag 29 juni, 10:00 uur  
Eucharistieviering  
met pastorale team  
in de H. Calixtusbasiliek

Na afloop receptie in City Lido  
Hier kunt u pastoor De Jong  
feliciteren met zijn jubileum

Volg onze media voor de verdere informatie





**Bijna tien jaar geleden, om precies te zijn op donderdag 21 mei 2015, opende het Inloophuis Neede voor het eerst haar deuren. Bedoeld als een laagdrempelige plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een luisterend oor wordt geboden. Die eerste ochtend mochten we al vier gasten verwelkomen. Tegenwoordig bezoeken gemiddeld dertien gasten wekelijks de inloophuis in de grote zaal van Het Achterhuis, achter de rooms-katholieke kerk aan de Borculoseweg 43 in Neede.**

**Tekst: Gerard Bartels**  
**Foto's: Betsie Jalving en Gerard Bartels**

#### **Niet over één nacht ijs gegaan**

Het initiatief voor een inloophuis in Neede kwam van pastoraal werker Simon Nagelmaeker van de toenmalige St. Paulusparochie. Hij zag in het nieuwe Achterhuis (gebouwd in 2010) een prachtige plek om diaconale activiteiten te organiseren. Op dat moment werd Het Achterhuis al gebruikt als uitgiftepunt door de Voedselbank Oost-Achterhoek. Allerlei opties zijn bekeken, bijv. een kledingbank, maar de meesten vielen af omdat die botsten met het multifunctionele karakter van het gebouw. De grote en kleine zaal moesten wel beschikbaar blijven voor allerehande groepen.

Een inloopvoorziening zou in Neede wel in een duidelijke behoefte voorzien, zo was de verwachting. In het voorjaar van 2014 heeft pastor Nagelmaeker excursies georganiseerd naar inloophuizen in Westervoort (De Herberg), Apeldoorn (Sant'Egidio) en Enschede (De Wonne). De bezochte plekken boden vaak meer dan alleen een inloop (bijvoorbeeld een (mobiele) maaltijdvoorziening, moestuin of kledingbank) en er was professionele leiding. De excursies maakten duidelijk dat we een vorm moesten kiezen die bij onze doelgroep én bij ons

past. Duidelijk werd ook dat we moesten gaan netwerken om in beeld te komen bij de doelgroep. Het VoorMekaarTeam Neede was een belangrijke partner voor ons, want zij ontmoeten via onder andere keukentafelgesprekken mensen die behoefte hebben aan het ontmoeten van andere mensen, om hun sociale netwerk te vergroten. Ook werden contacten gelegd met de ouderenbonden en de andere kerken in Neede.

#### **Eerst organiseren**

Uit gesprekken met het VoorMekaarTeam bleek dat er in Neede nog geen goede laagdrempelige voorziening was waar mensen terecht konden voor een praatje, spelletje etc. Er werden vrijwilligers gezocht (en gevonden)





# Tien jaar een open deur voor minder eenzaamheid

om actief te zijn als gastheer en gastvrouw in het inloophuis. Zij zijn ook nauw betrokken bij de vormgeving van het inloophuis. Een vrijwilliger is geen hulpverlener, maar brengt wel zijn/haar levenservaring mee, biedt een luisterend oor en kan waar nodig gasten de weg wijzen naar hulpverlening.

De eerste jaren werd de groep begeleid door Harry Scharrenborg (diaconaal werker Aartsbisdom) en Suzanna Louwerse (Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Activering).

Het inloophuis wilde aanvullend zijn op bestaande activiteiten in Neede (zoals wandelgroepen, kaartclubs, etc.). Daarom viel de keuze op de donderdagochtend voor de wekelijkse inloop.

Er werd een folder en een website gemaakt. Daar hoorde natuurlijk een passend logo bij. Dat werd het logo van de St. Paulusparochie (een regenboog), maar met een eigen ondertitel: "omdat de ander er is". Dat moet namelijk voor mensen dé reden zijn om het inloophuis te bezoeken. Niet omdat het er warm is en de koffie gratis is, maar om andere mensen te ontmoeten.

Ruim een jaar later waren alle knopen doorgehakt en konden we de deuren openen.

We mochten op 21 mei 2015 Ben verwelkomen als eerste gast. In de voorbereidende fase was hij aanwezig geweest bij een overleg met het VMK-team en sindsdien vroeg hij bij elke ontmoeting in het dorp (bijvoorbeeld bij de supermarkt) naar de voortgang. Die vasthoudendheid van Ben was voor ons een belangrijke motivatie om het tempo erin te houden bij alle voorbereidingen.

## Over de drempel komen

Het inloophuis is er voor iedereen. Het is niet door de kerk opgezet om zeltjes te winnen. Opvallend is dat we vooral in de beginjaren vrijwel geen katholieke gasten hadden. Vaak merkten we bij mensen ook schroom om het inloophuis te bezoeken. Toen een vrouw die recent weduwe was geworden werd geattendeerd op het inloophuis, was haar reactie "Daar ben ik nog te goed voor". Gelukkig merken de mensen die eenmaal over de drempel zijn gekomen dat er een gezellige en ontspannen sfeer heerst in het inloophuis. Maar die eerste stap zetten, dat blijft een uitdaging. We zeggen vaak: "In het inloophuis schenken we koffie en aandacht." Er wordt veel gepraat, maar ook is het mogelijk om met elkaar een spelletje te doen, zoals rummikub of sjoelen. Het is mooi om te merken dat gasten zich thuis voelen in het inloophuis en zelf een traktaat meebrengen als ze jarig zijn geweest. Twee keer per maand is er na de inloopoch-

tend een broodmaaltijd. Samen eten versterkt de sociale contacten en is gezellig en gezond. Verder organiseert het inloophuis in de zomer een uitstapje voor gasten en vrijwilligers.

In het inloophuis is vaak aandacht besteed aan de jaarlijkse landelijke "Week tegen eenzaamheid". Het inloophuis nodigt gastsprekers uit van onder andere de Voedselbank, Schuldhulp Op Maat, VoorMekaarTeam en de Werkgroep Integratie Neede.

In de periodes waarin het inloophuis gesloten moest blijven vanwege corona, hebben de vrijwilligers regelmatig telefonisch contact gehouden met gasten die daar prijs op stelden.

## Inloopvoorzieningen

Het Inloophuis Neede is een initiatief van de katholieke kerk. Zij stelt de ruimte kosteloos beschikbaar. Het inloophuis wordt volledig door vrijwilligers gerund en ontvangt ook geen subsidie. Gasten kunnen een bijdrage doen in de onkosten via een vrije gift in het daarvoor bestemde potje.

In 2021 is de gemeente Berkelland in Neede gestart met de "Dorpskamer". Deze inloopvoorziening in natuurpark De Kronenkamp is meerdere dagdelen per week geopend en worden door beroepskrachten gerund. Zij organiseren ook diverse activiteiten.

We merken dat beide inloopvoorzieningen elkaar versterken. Diverse gasten van het Inloophuis Neede bezoeken ook de Dorpskamer en omgekeerd. Mond tot mond reclame speelt een belangrijke rol.

Het Inloophuis Neede is aangesloten bij NetwerkDAK, een koepelorganisatie voor buurtpastoraat, inloophuizen en straatpastoraat. Onze vrijwilligers hebben diverse regio-bijeenkomsten



van Netwerk-DAK bezocht, waarbij ook ervaringen met andere inloophuizen konden worden uitgewisseld.

## Vieren tweede lustrum

Het tweede lustum vieren we met een feestelijke inloopochtend op donderdag 22 mei, zoals gebruikelijk van 10 tot 12 uur. Bescheiden, maar ook met gepaste trots en dankbaarheid. Trots omdat deze inloopvoorziening volledig draait op vrijwilligers en we voorzien in een duidelijke behoefte. Dankbaar omdat het parochiebestuur heeft aangegeven dat de katholieke kerk in Neede voornamelijk open blijft en daardoor het Inloophuis Neede voorlopig nog gewoon gebruik kan blijven maken van het Achterhuis. We hopen, ook in de toekomst, nog veel gasten te mogen blijven begroeten in ons inloophuis.

Kijk voor meer info op [www.inloophuisneede.nl](http://www.inloophuisneede.nl)





**“Zij hebben gewonnen omdat ze met 12 tegen 11 speelden”, aldus een sportverslaggever. Nee, niet door een foutieve spelerswissel zoals op 1 februari bij Heerenveen – Fortuna. Die twaalfde man van het winnende elftal, dat waren de supporters. Aangemoedigd door hun trouwe fans langs de lijn kwamen bij die elf spelers onvermoede krachten naar boven. Ze waren tot meer in staat dan ze zelf dachten. Zien we hier gelijkenissen met Pinksteren?**

Na de kruisiging van Jezus lieten de leerlingen het hoofd hangen. Groot was hun vreugde toen Hij verreezen was en zij Hem weer ontmoetten. Met Hemelvaart verdween Hij op een wolk naar de hemel en stonden ze weer alleen. Wel had Jezus hen een Helper beloofd: “Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” (Hand. 1;8)

Tien dagen later was het zover. Naar verluud waren zo'n 120 volgelingen bijeen. “Plotsekloning klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” (Hand. 2;2-4).

Petrus trad toen naar voren en sprak vol passie tot de menigte over God die de Heilige Geest heeft uitgestort en riep op tot bekeering. “Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer driehonderd.” (Hand. 2;41)

### Beelden

Kerstmis en Pasen zijn gemakkelijk in beelden te vatten: een kind in een kribbe, Jezus aan het kruis en een leeg graf. Hemelvaart (Jezus verdwijnt in een wolk) vraagt al meer van ons voorstellingsvermogen, maar Pinksteren spant de kroon met vlammen die zich als vuurtongen op mensen neerzetten. Vaak wordt daarbij ook een duif afgebeeld om de verbinding met de hemel te duiden.

Wie is de “Heilige Geest”? Hoe kun je de Geest zien? Is de Geest grijpbaar? Je kunt de Geest vergelijken met water dat in de grond zit, net uit de gieter: je ziet dat de grond nat is maar je ziet geen water meer. Het water voedt wel alles wat er moet groeien. Je kunt de Geest ook vergelijken met een zachte bries in het voorjaar,

Tekst: Gerard Bartels  
Foto's: Museo del Prado,  
Pixabay.com en Wikimedia.org



## Tot meer in staat

waardoor de bladeren aan de bomen bewegen: je ziet de wind niet, maar je voelt het en het resultaat is zichtbaar, beweging.

### God in actie

De Heilige Geest is één van de drie verschijningsvormen van God. Je hebt God Zelf, je hebt Jezus die als mens op aarde is geweest en dan is er de Heilige Geest, die in de harten van gelovigen woont. De Heilige Geest wil mensen inspireren, leiden en bemoedigen. We spreken over de drie-eenheid van deze drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Je kunt een hele theorie ophangen over de Heilige Geest, maar beter kun je letten op wat die Geest doet, wat er gebeurt. De Heilige Geest wordt namelijk ook wel aangeduid als "God in actie". Wat vooral opvalt in dit Bijbelverhaal is dat de mensen die de Heilige Geest ontvangen veranderen.

Dat roept ook een vraag op voor jezelf. Wat kan er gebeuren in mijn eigen leven, als de Geest gaat werken? Ervaar ik een frisse wind door mijn soms dorre wereld. Voel ik een vlam van de inspiratie, die mijn verwarmt en bezielt?

### Geboorte van de kerk

Het Pinksterverhaal gaat over nieuwe bezieling, over een soort doorstart. Het is de beweging die ervoor zorgt dat de leerlingen van Jezus nu definitief zonder hem op eigen benen gaan staan. Ze verlaten hun schuilplaats om te vertellen, te getuigen, wat ze met Jezus hebben meegemaakt. Iedereen moet horen van die grote daden van Jezus, iedereen moet zijn barmhartigheid leren kennen, zijn liefde ervaren.

Achteraf gezien is het ook de geboorte van

#### Kom

*Kom heilige Geest,  
wanneer het me niet meer schelen kan,  
wanneer het genoeg is geweest,  
wanneer ik me terugtrek op mezelf.*

*Kom heilige Geest,  
wanneer we bergen willen verzetten,  
wanneer we goed willen zijn voor iedereen,  
wanneer we vrede willen brengen onder de mensen.*

*Kom heilige Geest,  
wanneer ik bidden wil en de stilte niet vind,  
wil troosten en de woorden niet ken,  
wil helpen en niet weet hoe.*

*Kom dan heilige Geest.*

*Amen.*

(schrijver onbekend)

*Beeld: detail uit een werk van El Greco ('Pinksteren'), Museo del Prado*

de kerk. Want er vormde zich toen een snel groeiende gemeenschap. "Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en deelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde." (Hand. 2;44-46)

### Missionair

Het is niet voor niets dat de kerk met Pinksteren zijn aandacht richt op missionarissen: mannen en vrouwen die, geraakt door Gods Geest, naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Naar buiten treden, getuigen van geloof, is een wezenlijk element bij het komen tot een missionaire parochie. Hierover wordt vaak geschreven, ook in 'de Verbinding'.

### In jou en in mij

God woont, door zijn Heilige Geest, in alle gelovigen. Hij werkt in alle mensen. God is aanwezig in jou en in mij. Hij is voor niemand ver weg. We kunnen allemaal leren op onze eigen manier met God in contact te staan. De manier waarop kan verschillen. De Heilige Geest werkt door wijsheid, intuïtie, door gebed, muziek, je geweten, door Bijbelteksten, door de natuur. De Heilige Geest is creatief en heeft allerlei middelen om tot ons te spreken. En belangrijk daarbij is dat God tot ons allemaal wil spreken. Tot doeners en denkers, tot vrouwen en mannen, tot kinderen, jongeren en ouderen. We hebben allemaal de gave ontvangen om God te verstaan en Hem te dienen vanuit ons eigen talent.

### Gods Geest komt aan het licht

Het voorbeeld van de eerste leerlingen kan ons inspireren. Gods Geest is in ons en om ons heen. De gave van de Heilige Geest op het Pinksterfeest is tegelijk een opgave, een opdracht. Het gaat echt niet om hele grote

prestaties. Immers, Gods Geest komt vooral aan het licht in concrete daden van zorg en goedheid voor elkaar.

De Heilige Geest is je trouwste supporter.



# Nieuws vanuit de Missionaire Parochie



## Conferentie 8 februari

Met zo'n duizend deelnemers vond op zaterdag 8 februari in Veenendaal de vierde editie plaats van de conferentie Missionaire Parochie, die als thema had 'Blijf in mij'. Ook wij waren daar met zestien parochianen aanwezig. Tijdens deze conferentie werd ook informatie voor volgend jaar bekendgemaakt. In 2026, bereikt de Conferentie Missionaire Parochie het eerste jubileum van vijf jaar conferenties. Deze lustrumeditie wordt een tweedaagse conferentie, zoals de eerste keer ook het geval was. De data zijn 12 en 13 maart en de conferentie wordt opnieuw gehouden in Veenendaal.

Bekijk de volledige livestream terug op <https://www.rkkerk.nl/terugkijken-missionaire-parochie-conferentie-2025/> met onder andere:

- Homilie bisschop Liesen tijdens de eucharistieviering.
- Inleiding dr. Johannes Hartl: Te druk om te evangeliseren.
- Inleiding dr. Johannes Hartl: Te druk om te bidden.



Foto: KatholiekLeven. Bericht: bisdom Breda.

## Dubbele beweging

Het evangelie laat ons weten dat de apostelen zich bij Jezus voegden. En Jezus heeft een plan en Hij verricht wonderen.

Jezus stuurde zijn leerlingen op missie: erop uit gestuurd worden, twee aan twee om mee te doen met Jezus. Echte missie heeft

twee kanten: geroepen worden door Jezus en erop uit gestuurd worden door Jezus. Beiden horen bij elkaar. Dat is goed voor ons om te weten en te horen. Dat geldt namelijk ook voor ons als geloofsgemeenschappen en als parochie.

We kunnen niet in Naam van Jezus op pad gaan, zonder eerst zelf naar Jezus toe te zijn geweest. Deze dubbele beweging is essentieel. We worden door Hem op missie gestuurd. De Heer is onze Herder. De Liefde die Jezus in zijn hart heeft, deelt Hij met zijn leerlingen. Zoals je op straat langs iemand heen loopt, gebeurt er niet zoveel. Maar wanneer je echt een persoonlijke ontmoeting hebt met iemand, dan wordt de geest, de liefde van hart tot hart overgedragen. Van jou op die ander en van die ander op jou. En dat gebeurt wanneer Jezus zijn leerlingen bij zich roept. Wat Hij in zijn hart heeft, de Heilige Geest draagt Hij over op de leerlingen. Jezus noemt dat 'Blijf in Mij'. Voor ons geldt hetzelfde. Wil onze missie succesvol zijn, dan moeten we in die dubbele beweging komen. Naar Jezus toe gaan en alles wat Hij in zijn hart draagt ontvangen en pas

dan kunnen we op pad gaan.

Onze levens zijn complex geworden. We worden overspoeld met verwachtingen en informatie. Vaker verlangen we ernaar om te ontsnappen. Johannes Hartl, katholiek Duits theoloog en filosoof, was de hoofdspreker op deze conferentie. In een toekomstgerichte analyse maakte hij ons deelgenoot van wat we verloren hebben in de loop der tijden. Hij noemt drie belangrijke voedingsstoffen in ons leven: verbondenheid, zin en schoonheid. Hoe gaan we om met een technische wereld waarin alles mogelijk is?

Zijn we ontwortelde, eenzame mensen in een voortdurend gevecht, binnen een hypermoderne wereld? Moet dat werkelijk onze toekomst worden? Of is er steeds meer voelbaar van een verlangen, een soort heimwee naar Eden? Een tuin gelijk aan het perfecte en prachtige paradijs waar Adam en Eva leefden. We leven in het Jubeljaar als pelgrims van hoop, onderweg. Laten we ervoor waken dat we te druk te zijn om te bidden. In ons gebed is een persoonlijke ontmoeting met Jezus mogelijk.

## Seminar "De drie sleutels van parochievernieuwing".

Tijdens de dag van de Missionaire Parochie heb ik met drie medeparochianen, de seminar "De drie sleutels van parochievernieuwing" bijgewoond.

Tijdens deze bijeenkomst werd ons enthousiast door twee jonge mensen verteld, hoe zij dit in hun parochie toepasten.

De sleutels zijn:

- prioriteit geven aan evangelisatie.
- de beste principes van leiderschap.
- toerusting door de Heilige Geest.

Deze drie sleutels worden bijeengehouden door de sleutelring ofwel de Eucharistie en het gebed. Uit de praktijk kwam naar voren dat de sleutelring maar zelden het begin was van nieuw christelijk geloven.

Maar door het opzetten van kleine dingen in de parochie en door in gesprek te gaan met mensen worden dezen enthousiast. En door de Heilige Geest in je hart toe te laten krijg je de kracht om dit te doen en sta je er niet alleen voor.

Echt concrete handvaten gaven ze niet. Ook zij waren nog zoekende en met kleine projecten bezig. Maar door naar buiten te treden en met een goed team te werken lukte het wel om in kleine stapjes mensen bij het geloof te betrekken en enthousiast te maken.

In Wageningen hebben ze nu een Jong Alpha groep opgezet. Met een twintigtal jonge mensen wordt er nu gewerkt aan geloof, en aan-

dacht voor elkaar en je openstellen voor de Geest. Hoe dit precies gaat lopen en hoe dit concreet uitpakt is nog niet bekend. Maar door in kleine projecten in kleine stapjes te maken en je gesterkt voelen door de Heilige Geest zal het slagen. Zaken en projecten die in één keer niet meteen lijken te werken, toch een vervolg blijven geven, want mensen hebben door de sacramenten de Heilige Geest wel in hun hoofd zitten, maar alleen nog niet ingesloten in hun hart. Dit is wat ik meeneem in onze parochie vanuit dit seminar. Kleine stapjes, volhouden en openstaan voor Gods Geest.

Ronny Papen

### Inleiding door dr. Johannes Hartl: Te druk om te bidden

's Middags liet Johannes Hartl eerst een paar foto's zien van zijn indrukwekkende gebeds-



huis waar 24 uur per dag gebeden wordt, als sinds 2011.

Daarna ging hij in op de titel van zijn nieuwe boek "Cultuur van Eden", dat ter plekke ook verkocht werd en helemaal uitverkocht was aan het einde van de dag. Hartl

vergelijkt ons hart/ziel met een tuin die onderhouden moet worden. De tuin is een plek, niet alleen om in te werken, maar ook bedoeld om te ontmoeten. En dat ontmoeten gebeurt ook als we bid-

den, dan ontmoeten we God.

Ter afsluiting gaf hij drie concrete punten mee die kunnen helpen om te bidden:

- plan het in: zelfde plaats, zelfde tijd
- er gewoon zijn "just be there" en
- met de Bijbel erbij.

Ian van der Wielen

### Bouwteam Missionaire Parochie

In onze parochie werken we verder op basis van deze informatie en gedachtengoed binnen het Bouwteam Missionaire Parochie.

We houden u via de media en het parochieblad regelmatig op de hoogte.

Mocht u ideeën, vragen en/of suggesties hebben voor onze parochie, neem dan gerust contact op met pastoraal werkster C. Roetgerink, E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl

## Jozefhoekje

Na de zomervakantie zijn we gestart met het "Jozefhoekje".

Dit is een plek die iedere Ankerzondag gecreëerd wordt rechts in de basiliek in Groenlo voor het Jozefaltaar.

De kinderen kunnen daar tijdens de viering spelen met liturgisch speelgoed, kleuren en lezen. Doordat de kinderen vanuit de zijkant nog steeds de H. Mis kunnen volgen maken ze spelenderwijs kennis met alles wat er tijdens de viering plaatsvindt. Iedere zondag zijn er weer andere kleurplaten en boekjes beschikbaar. Er wordt iedere Ankerzondag al veel gebruik van gemaakt.

Enige tijd geleden is het materiaal van het Jozefhoekje uitgebreid met diverse materialen waar kinderen mee kunnen spelen. Johan Lankheet heeft voor ons een kelk en offerschaal gemaakt van kunststof. De oma van één van onze misdienaars, Charbel Wahbe, heeft het eerste kazuifel gemaakt dat de kinderen aan kunnen trekken. De kazuifels in de andere liturgische kleuren zijn nog in de maak.

Via deze weg willen we graag Johan en mevrouw Whabe hartelijk bedanken voor deze prachtige materialen.

De wens was dat de materialen een vaste plek zouden krijgen in de kerk dichtbij het Jozefaltaar. Deze plek is gevonden in het halletje bij het Jozefaltaar.

Koster Ria Walterbos is een ochtend aan het poetsen geweest om er een mooie ruimte van te maken en het resultaat mag er wezen.

We willen Ria dan ook bedanken voor al het werk dat ze heeft verzet.

### Oproep!

Wie wil vóór de viering de spullen in de Jozefhoek klaarzetten, ná de viering opruimen en tijdens de viering een oogje in het zeil houden bij de kinderen?

Het klaarzetten en opruimen is ongeveer vijf minuten werk.

Het gaat om tien zondagen per jaar.

Vele handen maken licht werk. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe beter we het kun-



nen verdelen. Wie helpt mee?

Opgave kan bij: Simone Meijerink.

T: 06-23147669 of

E: s.meijerink@paulus-ludger.nl

## Doopdankdag

In onze parochie hebben veel ouders hun kind laten dopen.

Ook waren er oudere kinderen en volwassenen die het verlangen voelden om bij de gemeenschap van Christus te horen en de doop hebben ontvangen.

We zijn dankbaar voor deze kinderen en volwassenen die ervoor hebben gekozen om samen met alle gelovigen de weg te willen gaan in het voetspoor van Jezus.

Deze dankbaarheid willen we samen vieren in de Doop-dankviering op zondag 1 juni in de Calixtusbasiliek te Groenlo om 9:30 uur. Na afloop van deze viering zullen de doopschelpen en doopdruppels worden uitgereikt aan de gedoopten of hun ouders.



# Wat vieren we met Hemelvaart

## Van de hemel in naar de kracht van de



### Hemelvaart: Jezus gaat naar de hemel

Veertig dagen na Pasen gebeurde er iets bijzonders: Jezus ging terug naar zijn Vader in de hemel. Zijn leerlingen stonden erbij en keken omhoog. Ze vroegen zich af wat er nu zou gebeuren. Maar een engel zei tegen hen: "Wees niet bang, Hij komt ooit terug!" (Handelingen 1:11)

Maar waarom ging Jezus weg? Zijn werk op de aarde was klaar. Hij had de mensen laten zien hoe ze goed en liefdevol konden leven. Nu was het tijd dat zijn leerlingen zelf aan de slag gingen. Maar gelukkig liet Hij hen niet alleen...

### Pinksteren: Een krachtig cadeau

Tien dagen na Hemelvaart zaten de leerlingen van Jezus bij elkaar. Ze wisten niet goed wat ze moesten doen. Maar ineens gebeurde er iets wonderlijks! Er kwam een geluid alsof er een harde wind waaide, en er verschenen vlammetjes boven hun hoofden. Het was de Heilige Geest die naar hen toe kwam!

Door de Heilige Geest kregen de leerlingen moed en kracht. Ze gingen vertellen over Jezus, en steeds meer mensen wilden bij zijn boodschap horen. Dat was het begin van de kerk! Daarom noemen we Pinksteren ook wel de "geboorte van de kerk".

# en Pinksteren? Heilige Geest!

## Wat betekent dit voor ons?

Hemelvaart en Pinksteren laten ons zien dat Jezus altijd bij ons is, ook al zien we Hem niet. Door de Heilige Geest kunnen wij ook goede dingen doen, zoals lief zijn voor anderen en helpen waar dat nodig is.

Bijbelvers:

Een mooi bijbelvers over de Heilige Geest: "Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om Mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde." - Handelingen 1:8

## Doe mee!

Pinksteropdracht: 3 dagen, 3 goede daden!  
De Heilige Geest geeft kracht om goed te doen. Doe jij mee met deze opdracht? Probeer in drie dagen drie goede daden te doen! Hier zijn wat ideeën:

### Dag 1 – iets liefs zeggen

Zeg iets aardigs tegen iemand, zoals een complimentje!

### Dag 2 – iets goeds doen

Help thuis een handje extra, zoals de tafel dekken of een klusje doen zonder dat iemand het vraagt.

### Dag 3 – iemand blij maken

Maak een mooie tekening, schrijf een kaartje of geef een kleine verrassing aan iemand die het verdient.

*De Heilige Geest is als een zachte wind,  
je ziet Hem niet,  
maar voelt dat Hij er is.*

## WEEKENDVIERINGEN

**Beltrum**

zo 20 apr, 10:30u., Woord- en communie  
Werkgroep

**Bredevoort**

zo 20 apr, 9:30u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Groenlo**

za 19 apr, 20:30u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 20 apr, 9:30u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 27 apr, 9:30u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 27 apr, 15:00u., Gebedsuur Goddelijke  
Barmhartigheid  
Pastoor H. de Jong

**Harreveld**

zo 20 apr, 9:30u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Lichtenvoorde**

zo 20 apr, 11:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 27 apr, 11:00u., Woord- en communie  
Diaken T. ten Bruin

**Lievelde**

zo 20 apr, 10:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Mariënvelde**

zo 20 apr, 10:30u., Woord- en communie  
Mw. A. Wopereis

**Meddo**

zo 20 apr, 9:30u., Woord- en gebed  
Lidy Wolters en Ida Beekman

**Neede**

zo 20 apr, 10:30u., Woord- en communie  
Werkgroep

**Rekken**

za 19 apr, 19:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Winterswijk**

zo 20 apr, 9:30u., Woord- en communie  
Werkgroep

**Zieuwent**

zo 20 apr, 9:30u., Woord- en communie  
Mw. C. Lageschaar  
za 26 apr, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong

**Aalten**

zo 4 mei, 9:30u., Woord- en gebed  
Dhr. H. de Graaf

**Beltrum**

za 10 mei, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 18 mei, 10:30u., Woord- en communie  
Werkgroep

**Bredevoort**

zo 18 mei, 9:30u., Oecumenisch  
Dhr. J. Wessels en Mw. J. Visser

**Eibergen**

za 10 mei, 19:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep  
zo 25 mei, 10:30u., Rozenkrans bidden  
Werkgroep

**Groenlo**

zo 4 mei, 9:30u., Eucharistie  
Pastoraal team  
zo 11 mei, 9:30u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 18 mei, 9:30u., Eucharistie  
Pastoraal Team  
zo 25 mei, 9:30u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 25 mei, 17:00u., Marialof  
Pastoor H. de Jong

**Lichtenvoorde**

zo 4 mei, 11:00u., Eucharistie  
Pastor J. Baneke  
zo 11 mei, 11:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep  
zo 11 mei, 17:00u., Marialof  
Pastoor H. de Jong  
zo 18 mei, 11:00u., Eucharistie  
Pastor J. Baneke  
zo 25 mei, 11:00u., Woord- en communie  
Mw. C. Lageschaar

**Lievelde**

zo 11 mei, 10:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep  
zo 18 mei, 10:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Mariënvelde**

zo 4 mei, 19:30u., Gebed  
Mw. A. Wopereis en Mw. A. Janssen  
za 31 mei, 13:30u., Woord- en gebed  
Mw. A. Janssen

**Meddo**

za 10 mei, 19:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep  
za 24 mei, 19:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Neede**

za 17 mei, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 25 mei, 10:30u., Woord- en communie  
Werkgroep

**Rekken**

za 17 mei, 19:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Winterswijk**

za 3 mei, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
za 31 mei, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong

**Zieuwent**

za 24 mei, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong

**Aalten**

zo 1 jun, 9:30u., Woord- en gebed  
Mw. M. Arink

**Beltrum**

za 7 jun, 19:00u., Eucharistie  
Pastor H. Scheve  
zo 15 jun, 10:30u., Woord- en communie  
Werkgroep

**Groenlo**

zo 1 jun, 9:30u., Eucharistie  
Pastoraal team  
zo 8 jun, 9:30u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 15 jun, 9:30u., Eucharistie  
Pastor J. Baneke  
zo 22 jun, 9:30u., Eucharistie  
Pater F. Bomers  
zo 29 jun, 10:00u., Eucharistie  
Pastoraal Team

**Harreveld**

za 7 jun, 10:30u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Lichtenvoorde**

zo 1 jun, 11:00u., Woord- en gebed  
Mw. B. Hummelink  
zo 8 jun, 11:00u., Woord- en communie  
Mw. B. Hummelink  
zo 15 jun, 11:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
zo 22 jun, 11:00u., Woord- en gebed  
Diaken T. ten Bruin

**Lievelde**

zo 22 jun, 10:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Mariënvelde**

zo 8 jun, 9:30u., Woord- en communie  
Mw. A. Janssen

**Meddo**

za 7 jun, 19:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep  
za 21 jun, 19:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Neede**

zo 8 jun, 10:30u., Woord- en communie  
Werkgroep  
za 14 jun, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong

**Rekken**

zo 8 jun, 10:00u., Woord- en gebed  
Werkgroep

**Winterswijk**

zo 22 jun, 10:00u., Oecumenisch  
Werkgroep



## WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

### Zieuwent

za 7 jun, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong  
za 21 jun, 10:30u., Woord- en communie  
Mw. C. Lageschaar

### Aalten

zo 6 jul, 9:30u., Woord- en gebed  
Dhr. J. Droste

### Weekendvieringen per datum

za 19 apr: Groenlo, Rekken  
zo 20 apr: Beltrum, Bredevoort, Groenlo,  
Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelede,  
Mariënveld, Meddo, Neede, Winterswijk,  
Zieuwent  
za 26 apr: Zieuwent  
zo 27 apr: Groenlo, Lichtenvoorde

za 3 mei: Winterswijk  
zo 4 mei: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde,  
Mariënveld

### Groenlo

zo 6 jul, 9:30u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong

### Lichtenvoorde

zo 6 jul, 11:00u., Eucharistie  
Pastor J. Baneke

za 10 mei: Beltrum, Eibergen, Meddo  
zo 11 mei: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelede  
za 17 mei: Neede, Rekken  
zo 18 mei: Beltrum, Bredevoort, Groenlo,  
Lichtenvoorde, Lievelede  
za 24 mei: Meddo, Zieuwent  
zo 25 mei: Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde,  
Neede  
za 31 mei: Mariënveld, Winterswijk

zo 1 jun: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde  
za 7 jun: Beltrum, Harreveld, Meddo, Zieuwent

### Winterswijk

za 5 jul, 19:00u., Eucharistie  
Pastoor H. de Jong

### Zieuwent

za 5 juli  
Pastor C. Pikkemaat

zo 8 jun: Groenlo, Lichtenvoorde, Mariënveld,  
Neede, Rekken  
za 14 jun: Neede  
zo 15 jun: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde  
za 21 jun: Meddo, Zieuwent  
zo 22 jun: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelede,  
Winterswijk  
zo 29 jun: Groenlo

za 5 jul: Winterswijk, Zieuwent  
zo 6 jul: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde

## WEEKVIERINGEN

### Aalten

Iedere donderdag om 9:00 uur is er een ochtendgebed in de Oude Helenakerk uitgezonderd 29 mei.

### Beltrum

Op woensdag 7 mei, 4 juni en 2 juli is er om 9:30 uur een Eucharistieviering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

### Eibergen

Op donderdag 1 mei, 5 juni en 3 juli is er om 9:30 uur een Eucharistieviering in de H. Mattheuskerk.

### Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans. Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een eucharistieviering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste uitgezonderd 18 april.

Op woensdag 23 april, 14 en 28 mei en 11 en 25 juni is er om 19:00 uur een Taizé-vredesgebed. M.i.v. april is de viering weer in de Oude Calixtus in Groenlo.

### Lichtenvoorde

Dinsdag 13 mei en 10 juni om 11:00 uur rozenkrans bidden.  
Gedbedsgroep: op woensdag 30 april om 14:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Op donderdag 17 april (thema: Pasen), 1 mei (thema: Maria), 5 juni en 3 juli (thema: Op reis) organiseert Careaz om 10:45 uur een oecumenische viering met mevr. B. Caminada.

### Neede

Op dinsdag 13 mei en 10 juni om 9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

### Rietmolen

Op donderdag 24 april, 15 mei en 20 juni om

9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

### Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel, uitgezonderd 21 mei i.v.m. de ontmoetingsmorgen.  
In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 14:30 uur de rozenkrans gebeden.

### Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 16 en 30 april, 14 en 28 mei en 11 en 25 juni om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk, voorganger mevr. M. Beerten.  
Woensdag 23 april om 19:00 uur, een Herdenkingsviering bewoners Woonzorg Zieuwent. Eucharistieviering met pastor C. Pikkemaat.

## OVERIGE VIERINGEN

### Goede week en Pasen

#### Witte Donderdag, 17 april

Groenlo om 19:00 uur een Eucharistieviering met het pastorale team, met voetwassing.

#### Goede Vrijdag, 18 april

Aalten om 15:00 uur met dhr. H. de Graaf en J. Droste.

Groenlo om 15:00 uur Kruisweg en om 19:00 uur een woord- en gebedsviering met het pastorale team.

Harreveld om 15:00 uur Kruisweg voor Harreveld, Zieuwent en Mariënveld.

Lichtenvoorde om 15:00 uur Kruisweg voor

kinderen met pastoor H. de Jong.

Mariënveld zie Harreveld.

Meddo om 19:00 uur een woord- en gebedsviering met Leo Zieverink en Monique te Kieft.

Neede om 15:00 Kruisweg.

Winterswijk om 15:00 uur Kruisweg.

Zieuwent zie Harreveld.

#### Tweede paasdag, 21 april

Groenlo om 9:30 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

### Hemelvaartsdag, 29 mei

Groenlo om 9:30 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

### Tweede pinksterdag, 6 juni

Groenlo om 9:30 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

### Dooptelingen

#### Zaterdag 3 mei

17:00u., Beltrum  
Pastoor H. de Jong

#### Zaterdag 17 mei

17:00u., Groenlo  
Pastoor H. de Jong

#### Zaterdag 31 mei

17:00u., Lichtenvoorde  
Pastoor H. de Jong

**Aalten - H. Helena**

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten  
 T: 06-129 322 10, dagelijks bereikbaar  
 E: aalten@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. r.-k. HH Paulus en Ludger Aalten  
 Secretariaat: vrijdag 9:30 - 10:30 uur, Ludgerstraat 64  
 Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

**Beltrum - OLV Tenhemelopneming**

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum  
 Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum  
 T: 0544-48 21 11  
 E: beltrum@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL13 RABO 0105 5020 65  
 Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en één keer in de vier weken op de maandagavond  
 Contact beheercommissie: Harry Geverinck

**Bredevoort - H. Hart en H. Georgius**

Bredevoort heeft geen eigen r.-k. kerkgebouw meer. Men kerkt in de protestants-christelijke Sint Joriskerk, Markt 1.  
 E: bredevoort@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL58 RABO 0310 5009 58 t.n.v. r.-k. HH Paulus en Ludger Bredevoort.  
 Contact beheercommissie: Jos Wessels 06-20358315

**Eibergen - H. Mattheus**

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen  
 T: 0545-47 13 54  
 E: eibergen@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen  
 Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur  
 Contact beheercommissie: Wilhelmiën Fels de Vrught

**Groenlo - H. Calixtus**

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo  
 Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo  
 T: 06 - 44 54 05 55  
 E: groenlo@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL96 RABO 011.73.06.150  
 Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur  
 Contact beheercommissie: Grea Wolters

**Harreveld - H. Agatha**

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld  
 E: harreveld@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL43 RABO 0325 4000 40  
 Contact beheercommissie: Vincent Bokkers  
 Openingsstijden kerk: alle dagen 9.30 uur tot 17.00 uur

**Lichtenvoorde - H. Bonifatius - H. Ludgerus**

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde  
 T: 0544-37 13 66  
 E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL62 RABO 0336 1153 85  
 Secretariaat: donderdag 10:00 - 11:30 uur  
 Contact beheercommissie: Freek Verheijen

**Lievelede - Christus Koning**

Koningsplein 2, 7137 MD Lievelede  
 E: lievelde@paulus-ludger.nl  
 Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

**Mariëvelde - O.L. Vrouw van Lourdes**

Waalderweg 3, 7263 RX Mariëvelde  
 T: 0544-35 12 30  
 E: marienvelde@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL74 RABO 0160 0026 48  
 Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur  
 Contact beheercommissie: Jan Berendsen

**Meddo - H. Johannes de Doper**

Goorweg 4, 7104 BA Meddo  
 T: 0543-56 96 55  
 E: meddo@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL92 RABO 0132 3055 26  
 Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur  
 Contact beheercommissie: Jan Lanting

**Neede - H. Caecilia**

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede  
 E: neede@paulus-ludger.nl, T: 0545-28 68 35  
 Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede  
 Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen  
 Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur  
 Contact beheercommissie: Sjaak Ots  
 Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

**Rekken - HH. Martelaren van Gorcum**

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken  
 T: 0545-43 13 69  
 E: rekken@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL57 RABO 0113 6017 43  
 Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

**Rietmolen - H. Caecilia**

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen  
 T: 0545-22 12 07  
 Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. r.-k. Parochie HH Paulus en Ludger, Rietmolen  
 Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 06 - 33 33 96 88

**Vragender - St. Antonius van Padua**

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.  
 Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,  
 T: 06 - 33 33 96 88  
 E: vragender@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56  
 Contact beheercommissie: Angelo Ribbers  
 Mariakapel geopend: dagelijks van 9.00 tot 19.00 uur.  
 Beheerders: Ton Gunnewick 06-17946617 Hans Veldkamp 06-13873905

**Winterswijk - H. Jacobus**

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk  
 T: 0543-51 21 58  
 E: winterswijk@paulus-ludger.nl  
 Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08.  
 Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12  
 Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11:00 uur  
 Contact beheercommissie: Henry Reijerink

**Zieuwent - H. Werenfridus**

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent  
 T: 0544-35 13 18  
 E: zieuwent@paulus-ludger.nl  
 Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50  
 Secretariaat: woensdagmorgen na de weekviering.  
 Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

## EUCHARISTISCH CENTRUM

### Gezamenlijk vieren

#### Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is er om 9:30 uur één gezamenlijke eucharistieviering. Hemelvaart is écht zo'n dag om er op uit te trekken. Is het niet mooi om de dag te beginnen met het samen vieren van de Hemelvaart van de Heer? Vroege vogels kunnen ook hun tocht onderbreken om samen stil te staan bij de betekenis van deze dag. Na de viering vindt in het vestingstadje Groenlo voor de 28e keer de Dweilorkestendag plaats, die nog de hele middag duurt. Een gezellig gebeuren in het centrum van Groenlo: muziek en vermaak en gratis toegankelijk. Geloven en genieten gaan bij katholieken hand in hand.

#### Tweede pinksterdag

Ook op tweede pinksterdag, maandag 9 juni, vieren we samen de eucharistie om 9:30 uur. Deze dag is sinds 2018 gewijd aan Maria, Moeder van de Kerk. De maandag na Pinksteren is hiervoor vastgesteld omdat Pinksteren beschouwd wordt als de geboortedag van de Kerk. Maria werd moeder van Jezus door de heilige Geest. Die Geest werd op het eerste Pinksterfeest na de verrijzenis van Jezus uitgestort over de volgelingen van Jezus, die ten hemel opgevaren was. Maria volhardde,



eensgezind en samen met de apostelen, in het gebed (Handelingen 1, 14). Zo staat Maria aan het begin van de Kerk. Wéér een dag om samen als parochie te vieren!

### Vakantiegangers

#### Eucharistieviering met zegening vakantiegangers en voertuigen

Aan het begin van de zomervakantie vindt in het Eucharistisch Centrum, de H. Calixtusbasiliek, weer een bijzondere eucharistieviering plaats met een extra zegening van mensen die vakantie gaan houden en al dan niet

op reis gaan. Na de viering is er weer de mogelijkheid om uw vervoermiddel te laten zegenen. In Groenlo is dit een lang bestaande traditie.

Eenieder is van harte welkom met: auto, motor, fiets, camper, scootmobiel, rollator, etc. Er zijn Christoffelmedailles beschikbaar. De heilige Christoffel is de beschermheilige van de reizigers. De eucharistieviering op zondag 6 juli begint om 9:30 uur. Celebrant is pastoor De Jong. Na de viering is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten in de Calixtuszaal naast de toreningang. Voor de kinderen is er limonade.



## AALTEN

### Correspondenten

Annie ter Hedde  
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

### Mededelingen

#### Van de Beheercommissie

- Wilt u in de komende tijd graag persoonlijk een e-mail ontvangen met actueel nieuws over vieringen en activiteiten? Af en toe organiseren we extra activiteiten in onze geloofsgemeenschap. Wilt u van alles op de hoogte blijven, schrijft u zich dan in voor de groepsmail. Geef uw e-mailadres dan door aan ons locatiesecretariaat: aalten@paulus-ludger.nl
- Voor vragen/wensen, zoals bezoek van óf een gesprek met een pastor uit de parochie of iemand uit de geloofsgemeenschap, ook voor wensen als een gedachteniskruisje, misintenties en allerzielenviering óf voor zo maar een gesprek bent u altijd welkom op ons locatiesecretariaat aan de Ludgerstraat 64, Aalten.

Mocht er een verhuizing van uw dierbaren (ouders of naaste familieleden) plaats gaan

vinden naar een verzorgings- of verpleeghuis wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan ons locatiesecretariaat of aan Jozephien de Graaf tel. 0543-475831 (Caritas). Dank u.

#### R.K. kerkdiensten

De R.K. kerkdiensten in de Oude Helenakerk op zondag vindt u in het vieringenrooster elders in dit blad.

De ochtendgebed-vieringen zijn elke donderdagmorgen om 9.00 uur.

### Open deuren

#### Inloopmorgen 'Open deuren' op donderdagmorgen in Elim.

Koffie!

Iedere donderdagmorgen om +/- 9.30 uur staat er in Elim koffie (en thee) klaar.

Wie wil kan binnen lopen bij dit gezellige, ongedwongen samenzijn.

Dit gebeuren is voortgekomen uit samenwerking tussen de katholieke en protestantse PGA-gemeenschappen; een hele waardevolle samenwerking.

#### Ontmoeten

Je ontmoet mensen die je eigenlijk (nog niet) kent, maakt een praatje met elkaar en komt tot mooie gesprekken. Daar waar nodig deel je lief en leed. Zo hoor je, dat een dochter van een gast haar wasmachine stuk heeft en bij haar de was komt doen, maar je hebt ook gesprekken met mensen die ziek zijn of vervelende dingen hebben meegemaakt. Ook daar wordt aandacht aan geschonken. Maar vooral belangrijk is de gezelligheid en er zijn voor elkaar.

Er komen wekelijks rond de 40 / 50 personen.

#### Gastvrouwen

De totale groep gastvrouwen bestaat uit ruim 20 personen die zijn ingeroosterd om bij toerbeurt voor de koffie te zorgen.

Om half 9 zijn de gastvrouwen van die ochtend aanwezig, Ze zorgen dat de tafels goed staan en de kopjes, kaarsjes en niet te vergeten, een bloemetje, op tafel wordt gezet. En natuurlijk dat lekkere koekje.

Het lijkt mij ook leuk om gastvrouw te zijn waardoor je misschien nog meer contact hebt met verschillende mensen.

**De olifant**

Aan deze ochtenden zijn geen kosten verbonden maar er is een olifantenspaarpot die graag geld slurpt. Mensen kunnen hierin hun vrijwillige bijdrage doen. Als er voldoende geld in de pot zit wordt er een goed doel gekozen waar het geld naartoe gaat. De organisatie van dat goede doel wordt dan uitgenodigd om een cheque in ontvangst te nemen op de donderdagmorgen.

**Voel je welkom**

Voel je welkom op donderdagochtend tussen 9:30 en 11:00u. in Elim waar de deuren open staan voor een kopje koffie en een praatje!  
*Een vaste bezoeker*

**Inspiratie**

Hieronder een samenvatting van het preeklied uit de Carnavals-mis in IJsselstein door pastor Patrick Kuipers.

*Je kijkt naar het nieuws en je ziet: het is weer oorlog.*

*Je leest in de krant en denkt: wanneer wordt het beter?*

*Nu weer Israël dan Gaza, Oekraïne en Soedan. Je voelt je heel klein en denkt: wie heeft er toch een plan?*

*Kijk nu om je heen, een volle kerk en al die mensen.*

*Een teken van hoop op deze dag, wat nog meer wensen?*

*En de wijze raad van Jezus geeft ons richting, perspectief.*

*Dan zul je zien hoe jij straks weggaat hier, heel positief.*

*Geef Hem nu je angst,  
Hij geeft je er hoop voor terug.  
Geef Hem nu je nacht,  
Hij geeft je de morgen terug.  
Zolang je op Hem vertrouwt,  
zal Hij je helpen door te gaan.*

**Lezing****Maria, icon van Gods genade**

Lezing in Aalten door de christelijk gereformeerde hoogleraar Arnold Huijgen op 22 mei 2025. Plaats: gebouw Elim aan de Landstraat in Aalten. Aanvang 19:30 uur. Zie pagina 27 voor meer informatie.

**Bidden we samen**

Hierbij denken wij aan hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, zij die zich eenzaam voelen of verdriet hebben, onder andere i.v.m. verlies van een dierbare/naaste. Wij wensen hen alle kracht en sterkte toe om ziekte, verdriet om gemis of aandacht te kunnen doorstaan. Denken we ook aan eenzame mensen, die een bezoekje op prijs stellen.

**Ontmoetingsmorgen****Bezinnings- en Ontmoetingsdag op woensdag 21 mei 2025**

Zie pagina 24 bij Meddo voor meer informatie.

**Voedselbank**

Wilt U nog meedoen aan de voedselbank? In onderstaande maanden mag u de volgende producten naar de voedselbank brengen  
April: Broodbeleg en Paasartikelen  
Mei: Koffie-thee-chocolade-of fruitdranken  
Juni: Persoonlijke verzorgingsproducten  
U kunt de goederen brengen naar de kast in het kerkelijk bureau van de PGA aan de Lud-

gerstraat 64 óf naar het Stiltecentrum onder de toren van de Oude Helena Kerk; daar staat de voedselbankmand.

Dank U voor uw bijdrage.

**Oekraïens Paasfeest****Paasviering op zondag 20 april in Dinxperlo**

Op zondag 20 april om 15:00 uur vieren we in de Dorpskerk in Dinxperlo samen met de Oekraïners in onze gemeente het Paasfeest. We organiseren dit als gemeenschappelijke kerken in Bredevoort, Aalten en Dinxperlo. Het is niet alleen een dienst voor Oekraïners, maar voor iedereen. De dienst is in het Nederlands en wordt vertaald in het Oekraïens. We hopen dat veel leden uit deze kerken deze viering mee willen maken. Dit jaar vallen de data voor het Oekraïense en Westerse Paasfeest samen. Dat komt niet vaak voor. Meestal is het Oekraïense Paasfeest een paar weken later. Het woord vieren is best lastig als je naar de werkelijkheid in Oekraïne en in de rest van de wereld kijkt. Jos Droste zal samen met Anne van Voorst deze dienst leiden. Jos Droste: "We proberen met de Oekraïners in de machteloosheid, de verbijstering, de wanhoop soms, iets van hoop en licht te bewaren".

Voor de Oekraïners is het Paasfeest het belangrijkste kerkelijk feest van het jaar. Het feest van de opstanding wordt daar groots gevierd. Het is een mooie gewoonte om een mandje met eieren, paasbrood en andere lekkernijen mee te nemen naar de kerk. Deze worden voor in de kerk opgesteld. Aan het eind van de dienst wordt het eten gezegend en wordt iedereen uitgenodigd mee te gaan naar het Kerkelijk Centrum naast de kerk om daar het meegebrachte eten met elkaar te delen. Ook de Nederlanders worden uitgenodigd iets lekkers mee te nemen waar ook anderen van kunnen genieten.

**BELTRUM****Correspondent**

Martin Bouwmeesters

**Alaaf, alaaf!!**

Zo hebben we de kinderen van onze basisschool 'de Sterrenboog' begroet in onze kerk. Samen met de juffen en meesters, vaders en moeders, oma's en opa's. Twee keer per jaar organiseert de werkgroep samen met juf Tanja een themaviering. Deze keer was het thema carnaval. De kinderen hadden werkjes gemaakt: maskers, tekeningen, zelfs de hoedjes van Maxima kwamen voorbij. Daarnaast werden er



liedjes over de carnaval geleerd en de voorbede gemaakt. De werkgroep had de kerk versierd met posters, die de kinderen 2 jaar geleden hadden gemaakt voor de carnaval.

In de viering presenteerde iedere groep een kunstwerk met de nodige uitleg erbij. Er werd verteld wat de carnaval betekent en waarom we de vastentijd houden, hoe we die kunnen invullen naar Pasen toe. De lezing was uit Prediker: "Er is overal een tijd voor". Onze hoffotograaf zorgde voor de plaatjes. Met de kinderen hebben we onder andere het volgende gebed gebeden:

*God, vandaag wil ik eventjes bij U zijn,  
met alle vreugde en plezier, alles wat ik heb mee-  
gemaakt.*

*Ik wil U danken God, voor alle mooie dagen,  
voor het spelen met iedereen,  
voor de vrienden en vriendinnen die ik heb.*

*Voor de zon, alle fijne dagen, voor de liedjes die  
we zingen,*

*voor het kletsen met elkaar.*

*Voor de mensen van wie ik houden kan, die me  
blij en gelukkig maken.*

*Voor alles wat U gegeven hebt,*

*God, dank U wel. Amen.*

*Namens de werkgroep: Ria Hofman.*

## Afscheid

**Dirigent Hugo Kl. Severt neemt afscheid van Kiddoesj**

Na ruim 9 jaar met het dirigeerstokje het Beltrums koor Kiddoesj tot steeds betere zangprestaties te brengen, heeft Hugo vanwege gezondheidsredenen er een punt achter te moeten zetten.

Met veel enthousiasme heeft hij al die jaren de koorleden tot steeds betere zangprestaties kunnen leiden.

Zijn perfectionisme en gedrevenheid bracht het koor veel goeds. Vele muziekstukken/arrangementen herschreef hij om ze beter voor het koor geschikt te maken. Bij de uitvoering van de stukken legde hij 'zout' op elke noot



dat door het koor niet juist ten gehore werd gebracht.

Met plezier waren alle koorleden elke donderdagavond onderworpen aan zijn perfectie ten aanzien van uitvoering van het lied. En dat tot genoegen van allen.

Hugo bedankt!

## BREDEVOORT

### Correspondent

Jos Wessels

## Nieuwe kerk Gambia

**Gift voor nieuw kerkje in Gambia**

In Nederland sluiten we kerken, in Afrika worden ze geopend. Een verheugende ontwikkeling waar wij, als het rijke deel van de Wereldkerk, graag aan bijdragen. Wij zetten ons nu in voor een kerkje in Mandinary in Gambia. In de vorige Verbinding op pagina 28 kon u hier uitgebreid over lezen. Wij als PCI (Caritas) Bredevoort zijn hierin initiatiefnemer en dat doen wij in herinnering aan missionaris pater Jan de Vries die in 1964 werd vermoord in Congo. Ook werd op dat moment pater Frans ten Bosch uit Lichtenvoorde vermoord. De actie voor het nieuwe kerkje loopt goed. Een aantal particulieren heeft soms forse bedragen geschonken. De protestantse Diaconie van Bredevoort heeft 5 duizend euro bijgedragen voor dit katholieke kerkje. Ook Katholiek Kontakt Bredevoort heeft via onze Caritas een flinke bijdrage geschonken. **Ook uw gift is meer dan welkom. Geld kunt u storten op NL27 RABO 0323 4338 47 t.n.v. Parochie HH Paulus en Ludger o.v.v. PCI Bredevoort Gambia Mandinary.**

## Meedenken

**Meewerken en meedenken met de protestantse gemeente**

Sinds de sluiting van onze kerk in maart 2021 genieten wij gastvrijheid in de protestantse Sint Joriskerk op de Markt. Zelfs onze kerkebeelden zijn meeverhuisd. Sindsdien werkt

Katholiek Kontakt heel nauw samen met de protestantse gemeente. Er zijn geregeld oecumenische diensten en ook Caritas en Diaconie vinden elkaar in diverse projecten. Nu gaat dominee Ada Endeveld met emeritaat per 29 juni. De protestantse gemeente is nu bezig met invulling van de vacature (s) en vraagt nadrukkelijk aan Katholiek Kontakt om mee te denken. Dat willen wij zeker doen. Mogelijk komt een van ons ook in de beroepencommissie.

## Nieuwe kerstbeelden

In de vorige Verbinding schreven wij dat afgelopen kerst voor het eerst in de geschiedenis een kerststal is geplaatst in de Sint Joriskerk. Wij moesten het toen doen met hele kleine kerstbeelden van een parochiaan. We deden een oproep om nieuwe en grotere kerstbeelden. Die oproep is geslaagd. Via via kwam onze secretaris Irma Verwaaijen in contact met Antoon Rouw uit Groenlo. Hij heeft zijn beelden geschonken aan Katholiek Kontakt. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.

## Dameskoor in 1983

Vanaf 1963 had katholiek Bredevoort een eigen dameskoor dat zong bij rouw en trouw, en later ook in de reguliere kerkdiensten. De laatste tientallen jaren zong het dameskoor samen met het herenkoor maar helaas moest men eind 2024 stoppen. In januari 1983 zong het dameskoor in De Munsterbrug bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Mien en Jan Elferink. Hierbij een foto. Wie kent alle namen nog?

*Foto: Katholiek dameskoor Bredevoort in 1983.  
Collectie Mien en Leonie Elferink*



## EIBERGEN

### Correspondent

Esther Everink

## Mariaviëring

*Maria raakt mij  
keer op keer  
met gevoelens en  
gedachten zo indringend  
zij brengt me  
op de weg  
van beter doen*

Op zaterdag 10 mei is er in de dagkapel van onze r.-k. Mattheuskerk om 19.00 uur een Mariaviëring.

Mattheus Verbindt nodigt u van harte uit. We gaan samen op zoek naar de betekenis van Maria, we offeren haar tijdens deze woord-dienstviëring en we brengen een bloemenhulde. Voor deze bloemenhulde vragen we u om een bloem mee te brengen. We bidden het Weesgegroet want daarin wordt Maria herdacht en we zingen samen met ons dameskoor Marialiederen o.l.v. Ton Steintjes.



Na de viëring is er in de Antonius beuk koffie/thee en tijd om elkaar te ontmoeten.

We hopen velen te ont-



Bron: pexels.com

moeten. Neem gerust kinderen en/of kleinkinderen mee.

## HARREVELD

### Correspondent

L. Schenk

harreveld@paulus-ludger.nl

## Pinksteren/kermis

Ook dit jaar willen wij de kermis met pinksterweekend starten met een openluchtviëring in onze pastorietuin meteen naast onze kerk, Maria van Uem en Hans Weikamp zullen voorgaan in deze viëring, de muzikale ondersteuning zal worden verzorgd door Muziekvereniging St. Agatha, heel fijn dat zij hiervoor tijd hebben willen vrijmaken. In 2024 hebben wij het geluk gehad de viëring in de pastorietuin te mogen houden, hopelijk blijft het dit jaar ook weer droog zodat de viëring buiten gehouden kan worden. Onze vrijwilligers zijn heel druk geweest om de tuin weer extra mooi te maken.

De viëring is op zaterdag 7 juni en start al om 10:30 uur, aansluitend aan deze viëring is er koffie en thee hierna zullen de kermis en verdere activiteiten starten.

Wij als Beheerscommissie Paulus Ludger Harreveld wensen alle parochianen van onze Geelofsgemeenschap H. Agatha heel fijne kermisdagen toe.



## Afscheid

André en Mieke Wessels hebben 26 januari afscheid genomen van hun vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschap Harreveld. Ze gaan hun huis verkopen en dichterbij de kinderen wonen in de buurt van Nijmegen. Ze werden aan het eind van de viëring verrast door een woordje van Vincent Bokkers, voorzitter van geloofsgemeenschap St. Agatha, een toespraak van Willem van Ooijen, voorzitter gemengd koor Harreveld en een prachtig speciaal voor hen door Fons Krabben geschreven en gezongen lied. Fons fungeerde als solist en het koor herhaalde alle refreinen. Het raakte André en Mieke zichtbaar.

Op 18 februari werden André en Mieke getraakteerd op een heerlijk 4-gangen diner bij De Koppelpaarden met het hele koor. Het werd een fantastische en onvergetelijke avond, waarbij wederom warme woorden en hartelijke knuffels werden uitgewisseld.

### André

André is vanaf 1991 in Harreveld dirigent geweest, eerst een aantal jaren van het jeugdkoor, vervolgens van het da-



mes- en het herenkoor en sinds 2005 het gemengd koor. Dat heeft hij altijd met veel enthousiasme en plezier gedaan.

André: "Zingen is emotie. Zingen doe je met je hart en niet alleen met je stem. Je neemt je eigen emoties mee in de muziek. Dat schept een band in het koor. Dat wordt niet alleen gehoord, maar ook gevoeld. Dat onze zang gewaardeerd wordt, hoorden we vaak terug van parochianen na de viëringen. Daar doen we het voor!"

In al die jaren heeft André samen met het koor veel meegemaakt. Lief en leed werd gedeeld tijdens wekelijkse repetities en viëringen in de St. Agathakerk. Daarnaast vonden ook verschillende uitvoeringen elders plaats. Bijvoorbeeld op zondagmorgen in de Molenberg te Groenlo, de kerstviëring van KBO en Zonnebloem in dorps huis 't Kempken en 100

jaar Canisius in de gemeenschapsruimte van de school. Er werd ook prettig samengewerkt en ondersteuning geboden in HaZiMa-verband.

Onvergetelijk was de uitnodiging van Caritas om te zingen in de Katholieke kerk van Ciocova op 16 juni 2019 in Roemenië! Prachtige herinneringen aan een mooie reis met het hele koor.

Indrukwekkend was het samen neuriën in de Orthodoxe kathedraal!

Jarenlang heeft André prettig samengewerkt met organiste Angela Pijnappel, die nu het stokje van hem overneemt.

### Mieke

Mieke werd in 1971 als 15-jarige lid van de jongerenwerkgroep en maakte vervolgens jarenlang deel uit van de liturgische werkgroep. Ze vervulde tevens de rol van lector. In 1978/79 volgde ze de kadercursus liturgie. In die tijd was er geen pastoor in Harreveld en werden voor het eerst Woord- en Communievieringen gehouden. Van 1979 tot 1988 was Mieke regelmatig voorganger en toen er weer structureel pastores beschikbaar waren bleef ze lector. Er volgde ook een periode waarin ze wat minder zichtbaar was en andere prioriteiten binnen gezin, studie en werkring stelde.

Vanaf 2012, er was schaarste aan pastores en lectoren, was Mieke weer structureel beschikbaar als voorganger en lector. Aanvankelijk in Woorden Communievieringen, later in Woord- en gebedsvieringen, vaak in prettige samenwerking met William Klein Zegge-link.

De laatste jaren schreef ze met regelmaat nieuwe, eigentijdse teksten op bestaande partituren voor het koor. Doordat het zo gewaardeerd werd door het koor, had ze hier ook veel plezier in. Dat was een mooie wisselwerking en schepte een verdiepte band met het koor. Zowel André als Mieke kijken hier fijn op terug en ze zullen deze lieve mensen zeker missen.

Mieke: "Er is in de loop der jaren veel veranderd in de kerk en daar heb ik ook regelmatig mee geworsteld. Uiteindelijk bleef de kern van de boodschap van het evangelie voor mij altijd de drijfveer om betrokken te blijven. Het gaat er immers om als mens het goede te doen. Vanuit verschillende invalshoeken



en verhalen wordt ons in de bijbel die spiegel voorgehouden. Het is de kunst dat te vertellen naar deze tijd, zodat mensen zich aangesproken voelen en geraakt worden. Ook al is de groep die je bereikt door teruglopende bezoekersaantallen klein geworden, wanneer enkele mensen weer opgeladen naar huis gaan, is dat de moeite meer dan waard."

**André en Mieke, heel erg bedankt voor jullie inzet al die jaren. Wij wensen jullie een hele gelukkige toekomst, samen met jullie kinderen en kleinkinderen.**

## LICHTENVOORDE

### Correspondent

Vincent Stapelbroek

### Een kopje koffie met...

Rita Lansink, vrijwilliger diaconie

'Een kopje koffie met...' Dit zou zo maar de naam kunnen zijn van een nieuw rubriek. Op een mooie zaterdagochtend in de lentemaand maart had ik een gesprek met Rita Lansink bij mij thuis. De koffie was net gezet, toen ze arriveerde. De koffie en de kopjes stonden klaar... En we begonnen meteen met ons gesprek.

Om welk vrijwilligerswerk gaat het in dit gesprek?

'Een keer per maand ga ik de communie brengen. Vroeger bracht ik die aan huis, nu in het verpleeghuis', vertelt Rita. 'Ik ga naar 'Het Hof van Flierbeek'. Vroeger ging ik altijd bij de mensen thuis langs. Daar heb ik nu geen tijd meer voor. Andere tijdsinvulling... Ben meer gaan sporten: zwemmen, line dancing, Nordic Walking, gymmen in de sporthal in de winter.

Een keer per maand op dinsdagmorgen ga ik naar de huiskamer in 'Het Hof van Flierbeek'. We verzamelen de mensen die communie willen: meestal tussen de vijf en acht mensen. Cliënten mogen zelf bepalen. 'Wie wil de communie?' Dat wordt gevraagd door de verzorgsters. De mensen worden om de ta-

fel gezet. Heel gezellig. De sfeer is ontspannen en er is tijd voor persoonlijke gesprekken. Zo ben ik bijvoorbeeld tijdens mijn werkzame leven kraamverzorgster geweest en had ik bijvoorbeeld een gesprekje als ex-kraamverzorgster met een moeder van wel-

eer. Haar zoontje had ik verzorgd tijdens de kraamperiode. En zo maak je verbinding. Het heeft iets moois. Het is zinvol.

Oog hebben voor het welbevinden, vind ik ook belangrijk. 'Hebben ze het naar de zin?' Je wilt belangstelling tonen voor de cliënten en hoe het leven daar is.

De mensen die ter communie willen gaan, komen op verschillende tijdstippen binnen. Zelf ben ik om half elf aanwezig. De sfeer in het Hof van Flierbeek is gemoeidelijk. Lieve verzorgsters en vrijwilligers. Dit vrijwilligerswerk geeft voldoening. Als je iets voor mensen doet, geeft dat voldoening! Rita wil hier, op deze wijze, nog lang mee doorgaan. 'Ik heb een goede gezondheid.'

Ze haalt van tevoren de heilige communies in de kerk. Koster Ria Kock helpt haar daarmee. Zij heeft de sleutel van het tabernakel en speelt dus ook een sleutelrol bij dit vrijwilligerswerk. De heilige communies worden uit het tabernakel gehaald. Koster Ria Kock brengt ook de heilige communie in het verpleeghuis in

Zieuwent.

En dan, na een gezellig gesprek, herinnert Rita Lansink mij aan de koffie... Helemaal vergeten. Snel schenk ik een tamelijk vers kopje koffie voor haar in.

ritalansinkkasten@gmail.com



## MEDDO

### Correspondent

Joep Dorsthorst

## Een afscheid nabij

Hoe kom je in deze situatie? Deze vraag stel ik me de laatste tijd steeds vaker. Wanneer ik probeer om mijn gevoelens kenbaar te maken. Geboren in Meddo op 25 februari 1943 ben ik opgegroeid in een gezin met 16 kinderen. Ik was de 7e. Dezelfde dag nog gedoopt, een soort document dat ik bij de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap hoorde. Tijdens de lagere school iedere dag beginnen met het meevieren van de Eucharistie. Ook in het weekend was het gewoon dat je 2 keer naar de kerk ging. De eerste communie en het vormsel ontvangen.

Getrouwd in de Sint-Calixtusbasiliek van Groenlo, op 21 september 1967. Binnen het kerkgebeuren waren we toen al bezig om leerlingen die van de lagere school af kwamen om deze op te vangen, om zo de binding met de kerk in stand te houden. Daarna ben ik inzetbaar geweest als vicevoorzitter van het parochiebestuur en had zitting in de pastoraatsgroep. Lector, voorganger in woord- en communievieringen. Voorganger in avondwake en uitvaartvieringen. Een manasje van alles om de geloofsgemeenschap draaiende te houden. Dag en nacht klaar gestaan. In 2014 een groots opgezet jubileumjaar, waar ik nog graag aan herinnerd wordt. Jammer dat we nu op het punt zijn gekomen, dat we er meer wakker van liggen. Een onzekere toekomst. Is het nog mogelijk om de deuren open te houden? Dit alles overziende de onderstaande gedachte.

### Een filosofische gedachte

Ik weet niet meer hoe lang we daar stonden. De tijd had zijn grip op mij verloren, of mis-

schien had ik mijn grip op de tijd verloren. Wat doet het ertoe? Voor ons stond de poort, groot en stil, als een oude vriend die ons niet meer herkende.

"Heb jij de sleutels?" vroeg ik. Mijn stem klonkschor, alsof hij zelf al wist dat het geen zin had om te spreken.

"Ze zijn weg," zei jij, en ik hoorde hoe het verdriet in je stem klonk. Niet om de sleutels, maar om alles wat eraan vooraf was gegaan.

Vroeger hadden we ze. Ooit. Kleine dingen, nauwelijks de moeite waard om op te letten. We hadden ze achteloos in onze zak gestoken, misschien eens verloren, teruggevonden, en er nooit veel bij stilgestaan. Maar ergens onderweg... ergens in de ruis van het leven, hadden we ze laten liggen.

Ik tilde mijn hand op en legde hem tegen de poort. Het zilveren oppervlak voelde glad en koud onder mijn oude vingers. Het gaf niet mee, maar het verzette zich ook niet. Het was er gewoon, net als wij.

"Wat nu?" vroeg je. Zacht, bijna aarzelend. Ik haalde diep adem en keek omhoog, naar de sterren die me al langer kenden dan ik mezelf ooit had gekend. "Misschien gaat het niet om de poort," zei ik. Mijn stem trilde even, maar ik hield me recht. "Misschien gaat het om wat we achter ons hebben gelaten."

Je zweeg, maar ik voelde dat je naar me keek. Alsof je iets zocht in mijn woorden, iets wat je al lang had verloren.

En toen, voor het eerst in lange tijd, draaiden we ons om. Achter ons lag geen verleden,



150-jarig bestaan van de kerk

geen spijt die ons tegenhield. Wat er wel lag, was een zacht, warm licht in de verte. Zonder iets te zeggen begonnen we te lopen. De poort bleef achter ons, de sleutels waren verloren, maar misschien, heel misschien, hadden we ze ook niet meer nodig.

Joep Dorsthorst

## Ontmoetingsmorgen

Bezinnings- en Ontmoetingsdag op woensdag 21 mei 2025

Ook dit jaar is er weer een Bezinnings- en Ontmoetingsdag. Deze wordt gehouden bij Café Restaurant Spiekerman in Meddo. In de maand april worden diegene die hier voor in aanmerking komen, benaderd, met de vraag of zij hieraan willen deelnemen? Zij ontvangen een uitnodiging waarop de indeling staat voor de gehele dag vanaf 10.00 tot 15.00 uur.

## NEEDE

### Correspondent

Sjaak Ots

## Voedselbank

Voedselbank en kledinginzameling

Iedere woensdag vanaf 9.30 uur tot 11.00 uur kunt u iets afgeven. Dat kan zijn voedingsmiddelen, een financiële bijdrage voor de voedselbank of kleding.

## Pasen

In de woord en communieviering met Pasen op 20 april, zou pastoraal werkster Carla Roetgerink voorgaan. Zij is echter dan nog met ziekteverlof. Leo van de Meer zal haar vervangen. De viering zal daarom beginnen op

hetzelfde tijdstip als een normale woord en communieviering (10:30 uur).

Tijdstip van aanvang woord en communieviering op 20 april met Pasen is daarom 10:30 uur.

## Vlearmoebes

Met de Vlearmoebesbus naar de eucharistieviering op zaterdagavond.

De vrijwilligers van de Vlaermoebesbus bieden de mogelijkheid aan om op de derde zaterdagavond van de maand met de bus naar de kerk te worden gebracht. Dat is een mooie gelegenheid om toch de eucharistie mee te vieren.

## Vrijwilligers gezocht

Om de locatie draaiende te houden is het belangrijk dat er een beroep kan worden gedaan op vrijwilligers. Neem bijvoorbeeld Henk Holtkamp. Hij is heel belangrijk voor de locatie Neede. Henk heeft aangegeven dat hij de taken die hij heeft ten aanzien van het kerkhof graag samen wil doen met nog een vrijwilliger. Wie heeft daarvoor nog tijd?



## Ouderendiensten

**Ouderendiensten in de Grote Kerk Diekgraven in Neede.**

Om 14:30 - 15:00 uur gebedsdienst, daarna tot 15:30 uur koffie/thee drinken  
25 april, voorganger Maartje van der Velden, organist Ab Heuvelink  
30 mei, voorganger Ds Onderwaater met viering Heilig Avondmaal, organist Gerrit Ebbekink  
27 juni, voorganger Fokje Markerink, organist Ab Heuvelink

## Sobere Maaltijden

De RK kerk in Neede en de PKN Neede organiseerden gezamenlijk sobere maaltijden, in de Veertigdagentijd.

Er werd twee keer een maaltijd bereid, op verschillende locaties.

De eerste keer was op woensdag 26 maart om 18.00 uur in het Achterhuis.

Dat het dit jaar ook in het Achterhuis was, was voor het eerst sinds lange tijd. In het verleden gebeurde dat vaker samen. De onderbreking kwam door de sombere vooruitzichten in die periode van de RK kerk in Neede. Het was goed om de samenwerking nu weer op te pakken.

Leo van der Meer had een heerlijke en gezonde maaltijdsoep gemaakt, aangevuld met stokbrood. Deze werd met smaak verorberd. Vooraf was er een stichtelijk woord en ook werd er gezongen en was er een gebed. Tussendoor werd er gezellig gebabbeld en werden

de banden tussen de twee kerken aangehaald. De opbrengst van geldelijke bijdrage voor de sobere maaltijd is bedoeld voor de Stichting Choe. Deze stichting biedt sinds 1994 hulp aan ouderloze kinderen en jongeren in Oekraïne. Er wordt hulp geboden aan kinderen in tehuizen, opvangcentra en scholen. De stichting is actief op het gebied van gezondheidszorg en huisvesting. Er wordt bijgedragen aan betere opleidingsmogelijkheden.

De tweede sobere maaltijd was op woensdag 9 april om 18:00 uur in het Gebouw Diekgraven, achter de Grote Kerk.

## Sam's kledingactie

Er is weer de mogelijkheid om kleding schoenen enzovoort in te leveren.

Vrijdag 9 mei tussen 19:00 en 20:00 uur.

Zaterdag 10 mei tussen 11:00 en 12:00 uur.

Al bijna 60 jaar zet Stichting Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zich in voor kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor kind, gezondheid en onderwijs. Goede gezondheid en onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat, waar dan ook ter wereld, in goede gezondheid passend en goed onderwijs krijgt en mee kan doen, krijgt kansen voor de toekomst. De opbrengst gaat dit jaar naar: Stichting Leergeld Nederland

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijds-

genootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Nederland, met als gevolg een grote hoeveelheid aanvragen bij Stichting Leergeld, heeft Sam's Kledingactie besloten dit voorjaar de opbrengsten van de aankomende actie nogmaals (gedeeltelijk) te besteden aan schoolspullen, zoals een rekenmachine, schriften, woordenboeken, pennen, etc.

## Liliane Fonds

**"Meedoen is geen gunst, het is een recht"**

Niet alleen in Nederland zijn er problemen waarbij armoede een rol speelt, maar ook in veel ontwikkelingslanden. Bij veel kinderen in Burundi wordt een beperking voor het vijfde levensjaar niet opgemerkt, waardoor er een achterstand ontstaat in de ontwikkeling en kinderen bij het volgen van basisonderwijs vastlopen. Kinderen met een (on)zichtbare handicap vallen vaak buiten de boot; er is geen passend onderwijs voor en ook aan goede gezondheidszorg. Om kinderen met een beperking gelijkwaardig en zo volledig mogelijk mee te laten doen, is het Liliane Fonds een project gestart waarbij het trainen van gezondheidsmedewerkers en het oprichten van gezondheidscentra en revalidatiecentra centraal staat, maar ook de leeromgeving.

IBAN: NL08 RABO 0303 0800 00,

<https://www.lilianefonds.nl>

## WINTERSWIJK

### Herbestemming kerk en parochiecentrum

In januari en februari hebben hoorzittingen plaatsgevonden met betrekking tot het voornemen om de H. Jacobus kerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken.

Er zijn op beide hoorzittingen diverse vragen gesteld en meningen naar voren gebracht. De sluiting van de kerk roept emoties op en dat is heel begrijpelijk.

Een vraag die door veel parochianen gesteld wordt is de vraag welke ruimte blijft er voor de geloofsgemeenschap nadat de kerk aan de goddelijke eredienst is onttrokken.

Het parochiebestuur is met de koper overeengekomen dat er in het huidige parochiecentrum een ontmoetingsruimte wordt gecreëerd waar vieringen en andere activiteiten plaats kunnen vinden. Tevens is overeengekomen dat de Mariakapel blijft of op een andere plek gerealiseerd wordt. Beide zaken zijn in de koopovereenkomst opgenomen.

Aan het eind van de hoorzittingen is door pastoor de Jong gevraagd of iemand bezwaar heeft tegen de onttrekking. Op beide hoorzittingen zijn geen bezwaren ingebracht tegen de voorgenomen onttrekking van de H. Jacobus kerk

aan de goddelijke eredienst.

Verslagen van de hoorzittingen, het verzoek om onttrekking en andere relevante stukken gaan naar de bisschop.

Zodra bekend is wanneer het decreet van de Aartsbisschop is uitgevaardigd en wanneer de laatste eucharistieviering zal plaatsvinden, zal dat via diverse media worden medegedeeld.

### Correspondent

Wilhelmien Wolters

## Samenzijn

**Samen in de Naam van Jezus**

In het weekend van 21 en 22 juni 2025 vindt er met de verschillende kerken "Samen in de Naam van Jezus" plaats. Op zaterdagmiddag zal er een ouderenmiddag worden georganiseerd en op zondagmorgen een oecumenische kerkdienst.

Voor nadere informatie zie de website. Het gaat opnieuw een mooi weekend worden waarin de verbinding tussen de verschillende denominaties voorop zal staan. We hopen dat u het alvast in de agenda wilt noteren.

## Ontmoetingsdag

Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar weer een "Bezinning- en Ontmoetingsdag" voor zieken, ouderen of thuiszittende parochianen. De organisatie is dit jaar in handen van de Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper te Meddo in samenwerking met Aalten, Bredevoort en Winterswijk en wel op woensdag 21 mei, locatie Cafe Restaurant Spiekerman, Goorweg 5, Winterswijk-Meddo. De



Foto: kerkfotografie.nl

vrijwilligers van onze werkgroep Zieken en Ouderen zullen u hiervoor binnenkort benaderen en een deelnameformulier afgeven. Ook kunt u zich aanmelden via het locatiesecretariaat op donderdag- en vrijdagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur onder telefoonnummer 0543-512158 of via de mail winterswijk@paulus-ludger.nl  
Deze dag is kosteloos, wel kunt u tijdens collecte een vrijwillige bijdrage geven voor de onkosten.

Werkgroep Zieken en Ouderen

## Voedselbank

Voor de maand april vragen we pasta en pasta-producten, mix voor pasta en sauzen en iets extra voor de Pasen, chocolade eitjes of iets lekkers voor bij de koffie of thee. Voor de maand mei vragen we schoonmaakmiddelen, schoonmaakdoekjes. Voor de maand juni vragen we suiker en suikerproducten. Voor de maand juli vragen we koffie en koffieproducten en thee.

## Paasgedicht

*Beste Paashaas wil je dit jaar de paaseitjes vullen met blijdschap, gezondheid en soms een beetje troost en ze afleveren bij eenieder die dit nodig heeft.*

*Ik wens jou en allen die je dierbaar zijn een warm en liefdevol Pasen.*

*Dat je de vreugde van Pasen mag voelen in je hart.*

# ZIEUWENT

## Correspondenten

Anneke Kouijzer

ludgerziewwent@gmail.com

## Herdenken

Dit jaar is het al weer 80 jaar geleden dat er einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

**OP 4 EN 5 MEI  
STAAN WE  
SAMEN STIL  
BIJ VRIJHEID**



Op 31 maart 1945 rolden de tanks met onze bevrijders door Zieuwent. Vrijheid is niet altijd en overal vanzelfsprekend.

Daarom staan we op 4 mei in heel Nederland rondom de klok van 20.00u. stil bij de mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ook in Zieuwent.

We komen op zondagavond 4 mei om 19.45u. samen op het kerkplein, waar de nationale vlaggen van onze bevrijders uit Nederland, Canada, Polen, Engeland en Amerika half stok hangen. Rond 19.55 uur klinkt het nummer 'Taptoe', daarna luiden de klokken. Om precies 20.00 uur volgen 2 minuten stilte, aansluitend klinkt het 'Wilhelmus'. Na een welkomstwoord en een toespraak wordt om circa 20.15u. de bijeenkomst afgesloten met het defileren langs het monument.

En wat kan het dan mooi zijn, als wij allen, als gebaar van dank, een enkele bloem bij het monument leggen. Jong en oud worden van harte uitgenodigd deze herdenking bij te wonen.



## Vieren

### Bevrijdingsvuurestafette

Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. Ook staan we stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. De aanvang van de feestelijkheden is in Wageningen, met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. De bevrijdingsvuurestafette vanuit Wageningen symboliseert de Bevrijding van Nederland en vormt een belangrijke overgang van het herdenken op 4 mei naar het vieren van de vrijheid op 5 mei. Ook Oost Gelre doet weer mee en komen lopers vanuit Wageningen naar de Markt in Lichten-

**VRIJHEID  
DEEL JE  
MET ELKAAR**



voorde. Daar steken leerlingen uit groep 8 van de Zieuwentse St. Jozefschool hun fakels bij het bevrijdingsvuur aan. Zij brengen het zo in estafettevorm door naar Zieuwent. Op het plein bij de Werenfriduskerk mogen ze het bevrijdingsvuur aansteken en 'vredesduiven' los laten.

### Vrijheidsmaaltijd

Door de Oudheidkundige Vereniging Zuwent en de beheercommissie van de H. Werenfriduskerk wordt weer de vrijheidsmaaltijd georganiseerd. Het is elk jaar weer een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Thema's waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven. De maaltijd duurt tot ca. 12.00 uur. Het wordt vast ook dit jaar een goed bezochte, feestelijke (en zonnige) ochtend, 80 jaar na die feestelijke intocht van de bevrijders! Verdere informatie rondom tijden e.d. is te vinden in 'De Kerkklok' en de digitale nieuwsbrief van 'De Verbin-

ding'. Kaarten voor de vrijheidsmaaltijd à €3,00 zijn vanaf woensdag 2 april te koop bij de Spar. De verkoop sluit op 3 mei.

## "Onderduikers"

Bij de bouw van onze Werenfriduskerk werden er in de toren 2 luidklokken opgehangen. Ze hadden ook een taak gehad in de oude Werenfriduskerk: de Angelusklok (gegoten in 1695) en het klokje in de vieringtoren (1824). Ongeveer 3 jaar later kregen ze versterking: nieuwe klokken! Drie geschenken door parochianen en ook bouwpastoor Sanderink zorgde voor een nieuw exemplaar. De grootste klok had een doorsnee van 1,5 meter en woog 2190 kg. De klokken werden met de hand geluid en deze zware klok had maar liefst 2 klokkenluiders nodig. Tijdens WOII, begin februari 1943, haalden werklui van een of ander takelbedrijf de 4 zwaarste klokken uit de toren in opdracht van de Duitse bezetter. De oudste klokjes ontstonden de dans, want Zieuwent had ze laten "onderduiken". Vanaf de bevrijding (april 1945) waren zij gelukkig weer te horen.



Foto: <https://beeldbank.zuwent.nl>

## In de Agenda

- Zaterdag 21 juni: Kermisviering m.m.v. Harmonie Zieuwent-Mariëvelde en Schutterij Sint Sebastiaan Zieuwent-Mariëvelde. Aanvang 10:30 uur, voorganger is mw. Christine Lageschaar.
- Zaterdag 5 juli: Eucharistieviering in de H. Werenfridus m.m.v. NOIR aanvang 19:00 uur, voorganger pastor C. Pikkemaat

## Maria, een icoon van Gods genade

**Lezing in Aalten door de christelijk gereformeerde hoogleraar Arnold Huijgen op 22 mei 2025. Plaats: gebouw Elim aan de Landstraat in Aalten. Aanvang 19.30 uur.**

In de reformatie is er nauwelijks aandacht voor Maria. In de rooms-katholieke traditie



neemt de moeder van Jezus een belangrijke plaats in. In het Magnificat spreekt Maria haar geloof uit. De tekst van het Magnificat is te vinden in het Lucas-

evangelie (Lucas 1, 46-55). Maria is op dat moment in verwachting van Jezus. Zij bezoekt haar nicht Elisabeth en antwoordt op haar groet. Daarin looft zij God. Haar woorden beginnen met 'Mijn hart zingt voor de Heer'. Behalve dat het in het gregoriaans wordt gezongen, hebben beroemde componisten het Magnificat op muziek gezet: Monteverdi, Vivaldi en Johann Sebastian Bach. Van later datum zijn de versies van Anton Bruckner.

Professor Arnold Huijgen heeft een dik boek geschreven 'Maria, icoon van Gods genade'. Het is een ontdekkingsreis van een protestantse theoloog naar de betekenis van Maria. Hoe meer hij over Maria las, des te meer hij beseftte dat de moeder van Jezus nogal wordt ondergewaardeerd binnen de protestantse traditie, waarin men te angstvallig bezig is om Maria op de achtergrond te houden. Zelf zegt hij: 'Hoe meer ik over de veelzijdigheid van Maria las, hoe meer ik ging beseffen dat deze achtergrondpositie haar geen recht doet.' Anderzijds gaat de soms te grote devotie voor Maria in de rooms-katholieke beleving voorbij aan de kern van Maria's grote betekenis. De onderzoeker heeft de Bijbel als startpunt gebruikt en de positie die Maria daar inneemt. Maria is een soort model-gelovige; aan haar is te ervaren wat geloof is en hoe groot Gods genade is. Zij staat de Heilige Geest niet in de weg, integendeel; je kunt aan haar zien hoe de Heilige Geest werkt. 'Maria kan je inspireren', aldus de christelijk gereformeerde theoloog. 'Het Magnificat, een dankgebed voor de volheid van de gena-

de, is een lofzang van de 'armen' waarvan de hoop ten volle vervuld wordt, zoals dat die vervuld werd aan onze vaders 'voor eeuwig aan Abraham en zijn geslacht'. Volgens de theoloog zou deze lofzang vaak gezongen moeten worden.



Het is mooi dat katholiek en protestant op deze wijze zich kunnen vinden in de diepe betekenis van moeder Maria. De lezing wordt door beelden ondersteund. Opgave is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld. Welkom.

r.-k. Geloofsgemeenschap St.-Helena Aalten,  
Protestantse Gemeente Aalten en  
Christelijk Gereformeerde gemeente Aalten

## Meimaand Mariamaand Viering Marialof op 11 mei en 25 mei

### Leven en vruchtbaarheid

In het geloof van de Kerk neemt Maria een grote plaats in. De Kerk eert Maria als 'Moeder Gods' en 'altijd Maagd'.

Maria is de eerste van de gelovigen. In gebeden en gezangen wordt zij ook door ons 'Moeder' genoemd en 'Koningin'. Als wij met geloof en eerbied Maria 'Moeder van God' noemen, drukken we ons geloof uit in de menswording van Gods Zoon. Maria heeft Jezus gedragen in haar schoot en houdt Hem aan de wereld voor.

De maand mei is vanouds de Mariamaand. Toch is dit niet altijd zo geweest. Nog tijdens de vroege middeleeuwen werd deze maand vooral gekenmerkt door heidense gebruiken en feesten. De Romeinen beschouwden "Maia" als de lentegodin, die de dingen in de natuur zou laten groeien. De oude Germanen kenmerkten deze periode door een cultus die vooral in het teken stond van vruchtbaarheid.

De kerk heeft aan deze gebruiken een christelijk karakter gegeven.

Het ontluikende leven en de vruchtbaarheid heeft de Kerk geplaatst bij het leven van Ma-

ria. Vanaf de late middeleeuwen en zeker in de tijd na de Reformatie werd het verlangen om Maria juist in de lente te vereren sterker.

### Een rijke traditie

Ook bij ons wordt er deze maand extra aandacht besteed aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het bidden van de rozenkrans, het Marialof en de extra bloemen en kaarsen bij de beeltenissen van Maria. Mariakapellen in het kerkgebouw of langs de kant van de weg worden over het algemeen goed bezocht. En natuurlijk zijn er weer de bedevaarten naar Banneux, Kevelaer en Lourdes.

De Mariamaand is een rijke traditie geworden van onze Kerk waarin we de moeder van God vragen om haar bijstand. Als moeder van Jezus is Maria ook onze moeder. Deze maand vieren we weer het Marialof in onze parochie. U bent welkom om mee te vieren op zondag 11 mei in Lichtenvoorde en zondag 25 mei in Groenlo. Beide vieringen beginnen om 17:00 uur.

Pastoor H.A.M. de Jong



Beltrum, Maria Tenhemelopneming

## Eerste Heilige Communie

Dit jaar zijn er acht communicanten die zich voorbereiden op het ontvangen van hun Eerste Heilige Communie op zondag 18 mei. De kinderen hebben al veel geleerd over hoe Jezus hun vriend wil zijn en hoe ze zelf ook een vriend van Jezus kunnen zijn.

Soms lukt dat niet altijd goed. De kinderen hebben geleerd dat God altijd vergeeft als je er om vraagt.



Werkboek voorbereiding

Alle kinderen hebben tijdens één van de bijeenkomsten een vergevingsgesprek met pastoor de Jong gehad. De kinderen kijken uit naar hun grote dag waarin ze voor de eerste keer Jezus in de Eucharistie mogen ontvangen.

We vragen u om voor onze communicanten en hun families te blijven bidden om zegen op weg naar deze nieuwe stap in hun geloofsontwikkeling.



H. Calixtusbasiliek, plek en voorwerpen die tijdens het communietraject zijn gebruikt.



Naamhartjes die de communicantjes gemaakt hebben. Ze symboliseren dat God je draagt in de Palm van Zijn hand. De hand staat in Groenlo.

## Gaat u mee naar Lourdes?

Van 15 tot en met 23 september gaan we als parochie naar Lourdes. We gaan met de bus. Pastoor De Jong reist met ons mee en zal deze reis pastoraal begeleiden. Het is een negendaagse busreis die geheel verzorgd is. De reissom bedraagt € 1.050,- en dit is ook inclusief alle maaltijden. Mocht dit bedrag voor u bezwaarlijk zijn, laat het ons weten. In alle discretie zoeken we een oplossing. In het vorige parochieblad is een uitgebreid artikel geplaatst. U kunt dit ook nog terugvinden op de website van onze parochie: [www.paulus-ludger.nl](http://www.paulus-ludger.nl). Gaat u mee in dit Heilig Jaar om samen met Maria pelgrims van hoop te zijn?

Voor alle deelnemers komt er nog een kennismaking- en voorbereidingsbijeenkomst, begin september.

Informatie en opgave bij Rianne van Boxtel, parochiecoördinator Lourdesreizen, [rianneboxtel@hotmail.com](mailto:rianneboxtel@hotmail.com), 06-18331159.



Vervolg van pagina 7

afnemend kerkbezoek, niet elke geloofsgemeenschap meer de beschikking over een eigen kerkgebouw. Dit blijft een logisch maar moeilijk en pijnlijk gevolg van de keuzes van deze tijd: teruglopende participatie op verschillende terreinen.

Als pastoor spreekt hij uit erg gelukkig te zijn met alle ondersteuning die hij door de jaren heen heeft mogen ervaren van de teams en besturen waarmee hij te maken kreeg. Er zijn wel eens verschillen van inzicht, maar niet van dien aard dat het een goede en prettige samenwerking verstoort. Dat is niet in alle parochies altijd zo. Er zijn soms heftige conflicten waarbij een pastoor alleen kan komen te staan. Zelf ben ik vijf jaar geleden behoorlijk onder vuur komen te liggen rond de kwestie



van de ontheiligde kerk van Lievelede en de actie vanuit Rietmolen om mij weg te krijgen. Dat ik mijn rug recht kon houden is mede te danken aan bestuursleden, collega's, het thuisfront en parochianen die een tegengeluid lieten horen. Ik ben nooit weggelopen van mijn verantwoordelijkheden. Maar als pastoor voelt hij wel de druk van "eindverantwoordelijk zijn", het aanspreekbaar zijn voor van alles en dat is wel eens lastig want je hebt niet overall evenveel verstand van: personeelszaken, financiën, techniek, gebouwen, veranderende wetgeving, etc. Fijn dat je dan op een team van deskundige mensen kunt terugvallen.

### Levensmotto

Op de vraag wat zijn drijfveer is om elke dag er weer voor te gaan en soms er alleen voor te staan komt naar voren: "Ik voel mij in de eerste plaats priester - daar ben ik voor gewijd - en pas daarna pastoor." Veel steun haalt hij uit zijn priesterschap, het zich geroepen weten, het gebed, het dagelijks vieren van de Eucharistie, de ontmoeting met mensen. Een rode draad in zijn leven is de tekst uit het bijbelboek Spreuken (16, 9), vrij vertaald: "Een mens kiest zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn gang"

Alles wat er op je pad komt heeft een reden. Die zien wij niet altijd. Het hele leven is een leerproces: omgaan met wat het leven je toewerpt. Vaak lopen dingen anders dan je aanvankelijk hebt gewild of had verwacht. Zo is het leven. Maar God is altijd bij je.

### Dankbaar

Is onze pastoor wel eens eenzaam? Nee, eenzaam voelt hij zich niet. Hij geeft aan dat hij veel steun en een fantastische verzorging geniet van Joke Heemink, die destijds uit Haaksbergen met hem meegegaan is naar Groenlo. Ik ben Joke dankbaar dat ze destijds veel heeft opgegeven om voor mij te gaan zorgen. Ik ben niet de gemakkelijkste persoon. Ondanks alle contacten is hij wel eens alleen, maar voelt geen eenzaamheid. En alleen zijn heeft zo ook zijn voordelen. Nu we het toch over persoonlijke eigenschappen hebben vraag ik ook naar zijn goede en minder goede eigenschappen. Pastoor De Jong benoemt als zijn goede eigenschappen: - verantwoordelijkheidsbesef, - volhouder (dat noemt hij ook een valkuil) en trouw, o.a. trouw aan zijn roeping; hij is erg gelukkig met zijn keuze voor het priesterschap. Als verbeterpunten van zichzelf noemt hij: ongeduld - in control willen zijn, - perfectionistisch, en wellicht wat - star. Dat laatste vindt hij wel van zichzelf en hij vermoedt dat anderen dat ook wel eens van hem vinden. Het is ook die volhouder die vroeg of laat daar komt waar hij wezen wil.



Samen met hond Silas



### Toekomst

Naar de toekomst kijkende komt als antwoord op de vraag wat hij nog graag wil bereiken: werken aan een missionaire kerk. Een geloofsgemeenschap die mogelijk nog wat kleiner is dan nu, en er het nodige voor overheeft om samen te komen om het katholieke geloof te beleven in woord en daad en dat door te geven. Een geloofsgemeenschap die elkaar ook over langere afstanden opzoekt om elkaar te helpen en te bemoedigen. Die missionaire kerk moet er met kleine onvermoeibare stapjes komen. Bij alles gaat het om de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

Of hij nog meemaakt dat de geloofsgemeenschap weer zal groeien weet hij niet, maar er zijn wel voorzichtige tekenen dat er een kentering in de neergang aan zou kunnen komen. Er zijn plaatsen waar weer wat meer jonge gezinnen in de kerk komen met geloofsvragen. Bemoedigend. Het maakt mij blij. Op de vraag hoelang hij nog pastoor van onze parochie blijft, antwoordt hij dat dat niet alleen aan hem is. Een priester gaat waarheen de bisschop hem vraagt te gaan, maar hij hoopt hier wel te mogen blijven tot hij met emeritaat gaat. En als de gezondheid dat toelaat zal hij daarna zich als priester, niet als pastoor, beschikbaar stellen voor priesterlijke taken. Maar dit alles speelt pas over een aantal jaren en wie weet wat het leven je tot die tijd nog voor verrassingen toewerpt.

Aan het einde van het openhartige interview wil hij nog zeggen dat hij God heel dankbaar is, en zich gezegend voelt, voor de weg die hij mocht gaan, voor de vele goede helpers om hem heen: zijn verzorgster Joke Heemink, de collega's en bestuursleden en de vele vrijwilligers die zich elk op hun manier inzetten voor de parochie als geheel of voor hun eigen locatie.

Als interviewer heb ik van het bestuur vernomen dat er aandacht besteed gaat worden aan het dertigjarig priesterjubiläum van pastoor H. de Jong. Op pagina 7 wordt de datum al genoemd. Het bestuur zal te zijner tijd iedereen daarover nader informeren.

# Schitterend wonen



## Betting Wonen

B R E D E V O O R T

[www.bettingbredevoort.nl](http://www.bettingbredevoort.nl)

Betting Wonen BV  
Prins Mauritsstraat 13-15  
7126 AC Bredevoort  
Telefoon: (0543) 45 15 67  
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:  
**maandag:** Gesloten  
**dinsdag-donderdag:** 9.30 - 17.30 uur  
**vrijdag:** 9.30 - 21.00 uur  
**zaterdag:** 9.30 - 17.00 uur

## Taizé-vieringen weer in Oude Calixtus



Met ingang van april verhuist het Taizé-vredesgebed weer naar de Oude Calixtuskerk aan de Markt. Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er van 19:00 tot 19:45 uur een Taizé-vredesge-

bed. Wij hopen u op 9 - 23 april, 14 - 28 mei, 11 - 25 juni, 9 - 23 juli, 13 - 27 augustus en 10 - 24 september te mogen begroeten.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 is elke Taizé-viering een vredesgebed. De noodzaak om om vrede te bidden is sindsdien alleen maar toegenomen, ook de vrede in ons hart is soms moeilijk te bewaren bij het zien van zoveel geweld en ellende.

De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, [www.taize.fr](http://www.taize.fr)) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden

Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dicht bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.

Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in Taizé.

De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.

Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hopen we ook een bijdrage aan de oecumene te leveren.

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee nog even met elkaar na te praten.

## Midzomerwandeling

De Commissie Ontmoeting & Inspiratie organiseert op maandag 23 juni een midzomerwandeling. Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en onze tochtgenoten kunnen inspireren.

Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. Dit jaar pelgrimeren we rond Zieuwent

WANNEER: maandag 23 juni 2025

VERTREKPUNT: St. Werenfriduskerk te Zieuwent

STARTTIJD: 19.00 uur. Duur wandeltocht ± 2 uur

Opgave vóór 15 juni via e-mail: [groenlo@paulus-ludger.nl](mailto:groenlo@paulus-ludger.nl) of via secretariaat H. Calixtus tel. 06 44540555 (dinsdag 9.00-11.00 uur)



# GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij



Weigert uw verzekeraar uw wens naar een GUV crematorium te gaan?

Beslist uw verzekeraar waar uw dierbare opgebaard moet worden?

Wilt u wél begeleid worden door één vertrouwd aanspreekpunt?

Wilt u wél een uitvaartbegeleider die dag en nacht bereikbaar is?

Wilt u dat wél aan uw wensen voldaan wordt?

GUV regelt dit voor u! Waar u ook verzekerd bent!

ALLE TIJD &  
AANDACHT  
VOOR U!

Bel daarom  
altijd eerst GUV!

0800 - 0809 (24/7 én gratis) [www.guv.nl](http://www.guv.nl)

Ook voor uw uitvaartverzekering!



## Excursie naar de synagoge van Winterswijk



De commissie Ontmoeting & Inspiratie van parochie HH. Paulus en Ludger organiseert op dinsdag 20 mei een excursie naar de synagoge aan de Spoorstraat 32 in Winterswijk. Het programma begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Er wordt ter plekke van de deelnemers een bijdrage van tenminste € 5 verwacht. Het vervoer is op eigen gelegenheid. Er is parkeergelegenheid bij de nabij gelegen supermarkt

van Albert Heijn.

Het synagoge-complex omvat de oude begraafplaats, het huis van de

Joodse leraar, de Joodse school, de synagoge en het mikwe. De synagoge en het mikwe zijn te bezoeken. De Joodse Gemeente

Winterswijk telt nu nog maar 7 leden, voor de oorlog betrof dat bijna 300 mensen.

De synagoge is nog steeds ingericht op het houden van diensten - er is een gevulde mezoeza en er is een tora - maar het vol maken van een minjan is problematisch.

De excursie wordt geleid door Henk Vis (\*1953). Hij is onderwijzer en volgde zijn opleiding aan de Ped. Ac. Rehoboth in Utrecht. Hij is in het bezit van het diploma Bijbels Onderwijs en

heeft daarnaast de Catechetenopleiding in Utrecht gevolgd. Hij is nu o.a. actief als lector/liturg in de z.g. Musica Jacobi-vieringen van de Protestantse Gemeente Groenlo Winterswijk. Bovendien is hij betrokken bij de Joodse Gemeente Winterswijk, maker en uitvoerder (samen met Mirjam Schwarz) van het onderwijsproject 'Leren van de oorlog' (zie [www.werkgroepvdo.com](http://www.werkgroepvdo.com)) en betrokken bij het leggen van Stolpersteine door de Burgerlijke Gemeente Winterswijk. Ook is hij docent Joods Leerhuis Aalten en theologie aan de Avondakademie Marianum Groenlo en schrijver van diverse boeken.



Interieur synagoge, bron website synagoge

## De paaskaars brandt weer

In de Paasnacht  
toen het duister niet donkerder kon worden  
werd het nieuwe vuur van die éne vlam  
gedeeld  
tot een lichtende zee van vlammetjes  
die de donkere kerk doorgloeiden.  
Symboliek van licht en donker  
die spreekt  
al zolang als de mens bestaat.

We roepen het elkaar in deze Paastijd toe:  
"Christus is verrezen!"  
en  
"De Heer is waarlijk opgestaan!"  
Dat is ons geloof.  
Dat Jezus' leven in liefde,  
een leven  
dat zo volledig gegeven was aan God  
en aan de mensen,  
niet verloren kan gaan.  
God houdt Hem vast, laat Hem niet los.  
En zo mogen ook wij geloven  
dat Hij ons niet loslaat.

Is er met deze viering iets veranderd in de wereld?  
Ogenschijnlijk niet.  
De zieken zijn nog altijd ziek  
de honger is de wereld niet uit

en de oorlogen gaan verder.

En toch is alles anders.  
Geen kwaad is nog zo groot  
geen onmacht zo omvattend  
geen duisternis zo diep  
dat wij buiten Gods bereik zouden vallen.

Als de mens denkt  
dat het laatste woord gezegd is  
en dat het toch nooit anders kan worden  
dan begint God iets nieuws.  
Zijn 'ja' aan de mensen  
is groter  
dan ons 'neen',  
onze halfslachtige compromissen  
en ons moedeloze 'zo-is-het-nu-eenmaal'.

Dit is mijn hoop en mijn vertrouwen  
daaruit wil ik proberen te leven  
in navolging van Hem.  
Ik wens je diezelfde hoop toe.

Een vreugdevolle Paastijd!

Zr. Karen Germeys



## Pelgrims van hoop - Samen met Maria



Wees gegroet Maria,  
Moeder van God,  
Moeder van de Kerk en van alle mensen,  
wil in dit heilig jaar  
voor ons, pelgrims van hoop,  
een gids en voorbeeld zijn.  
Bevestig ons in het geloof  
dat God ook vandaag  
arme en kleine mensen bevrijdt  
en ze blij en groot maakt,  
Dat Hij ons wil vergeven  
als wij verkeerde wegen verlaten  
om naar Hem terug te keren.  
Ga ons voor in het gebed  
om de gave van Gods Geest  
in goede en kwade dagen.  
Fluister ons elke dag opnieuw in:  
"Doe maar wat Hij u zeggen zal".  
Dan zullen wij naar Jezus' woorden leven  
God beminnen,  
de naaste liefhebben  
en dienstbaar zijn aan Kerk en wereld. Amen.